

Ensarullah Yayınları

www.yamaani.co

Yazan: Seyyid Ahmed el Hasan a.s ile
Bir Diyalog

Bu kitap, İngilizce'den Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın orijinali Arapça olduğundan, olabilecek sorunlar tercümanın hatasıdır. Ve bundan dolayı özür dileriz.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Velhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahumme salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed, el Eimmeti vel Mehdiyyin, ve sellim teslima.

Önsöz

Seyyid Ahmed El Hasan (as) ricatı açıklarken şöyle buyurmuştur: **[Ricattır, onun ismi anlamına işaret ediyor, Allah seni başarıyla mükafatlandırın, o bir dönüştür, yani o bir tekrarlama, ölmüş insanlar geri dönecekler, sona ermiş imtihanlar tekrarlanacak, geçip gitmiş günler yeniden gelecek...]**. Şüphe yok ki, ricatla ilgili rivayetler ve onun detaylarını açıklayan kişiler ve ona ilişkin şey büyük meselelerden biridir ki, hiçkimsenin onu cevaplama becerisi yoktur, Allahın hücceti hariç, aynen onlar Allahın diniyle ve yaratılış/mahlukat alemleriyle ilgili olan geri kalan büyük meseleleri cevaplamakta seçtikleri gibi. Ve bu temelde söylenmiştir ki, bu meseleleri açıklayacak kişi Kaim (as)`dır, (Zürare dedi: Ben Ebi Abdillah (as)`a ricata ve benzerine ilişkin bu büyük meselelerle ilgili sordum, o (as) buyurdu: Senin bana sorduğun bu şeylerin zamanı henüz gelmedi, ve Allah svt buyuruştur: "bel kezabu bima lem yu7itu bi`ilmihî ve lemme ye`tihim te`viluh") (1). Ve bu rivayetle ilgili, Seyyid Ahmed El Hasan (as)`a soruldu: Onu açıklamak için özel olarak seçilmiş kişi Kaim midir? Ve o (as) buyurdu: **[Evet]**. Ve fakihlerin, bundan sonra üzerine düşen, ricata ilişkin (Ben bilmiyorum) demekle yetinmeliydi, fakat bunun yerine onlar ne yazık ki, Kaimin (as) açıklaması için özel seçilmiş şeyi üstlenmekte ısrar ettiler, ك ام م ن ا ك ف ن. Ve Al-i Muhammedin (as) sözlerine göre, ricat dünyası başka bir alem olduğundan dolayı, ve onun kendine özel kanunları ve kendine özel sistemi olduğu için, böylesi doğru değildir, ki rivayetlerde ricatla ilgili geçen kavramlar bu maddi dünyanın bilinen anlamlarına uygun olarak anlaşılın, ve elbette bu gerçeğe olan cehaletleri birçok fakih ricatla ilgili konuşmalarına ilişkin büyük bir yanılsa itmiştir.

Fakat onların bazıları kendi cehaletleriyle ricatı yanlış kavramalarının sonucu olarak ve Al-i Muhammedden olan 12 halifeyi (12 Mehdiler) reddetmek derecesinde bir adım öne çekmiştir, onların, Allah Resulünün (saa) vefat gecesinde (yazdırdığı) mübarek Vasiyetinde zikredilmesine rağmen. Ve bu büyük meseleyle ilgili bazı gizlileri açığa çıkarmak için, bu, kısa bir özettir ki, içinde, ricat dünyasıyla ve ona ilişkin şeylerle bağlı sorulan sorulara İmam Ahmed El Hasan (as)`ın cevabını içeriyor, ve bu, onun hakkaniyetini ve doğruluğunu gösteren diğer bir kanıttır. Bazı cevaplar, onun "Müteşabihat", "Tevhid", "Cevabul-Münir" "Abdul-Salih", diğerleri - ve bunlar bir sürüdür - gibi yayınlanmış kitaplarından alıntıdır ki, ona sorulmuş sorulara cevaplarıyla ilgilidir, ve bu şerefli derleme eser herkesin elleri arasındadır. Bu, ve benim tüm güvenim Allahın, günahlarımı affetmesi ve bu Bilinmeyen İmama karşı kusurumu affetmesidir, ي و م خ م بنا ve tüm müminlere ki, O (svt) Rahman ve Rahimdir. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.

Cuma, 13 Şevval, 1433 Hicri.

1. Muktasar besair el-derecat: s.24

Ricat nedir?

Ricat dil edebiyatına göre: öldükten sonra fiziksel dünyaya geridönüş demektir. Cevheri ve El-Firuzabadi şöyle buyurmuşlar: (...falanca ve falanca, öldükten sonra fiziksel dünyaya/aleme geridönüşe iman ediyor.) (1). Onun terminoloji anlamına gelince ki, açıklamak niyetindeyiz, şöyledir: Ricat: Başka bir alem, Allahın, Kaimin günü ve hesap günüyle birlikte, 3 büyük gününden bir gün (2), ve onun kendine özel sistemi ve kuralları vardır ki, bunun, Ehlibeytin (as) birçok hadisleriyle nasıl sağlama alındığını göreceğiz. Ve 2 günden (Kaimin günü ve hesap günü) bahsettikten sonra, Seyid Ahmed El Hasan (as) buyurdu: [...geriye kaldı ricat günü ve o kesinlikle başka alemdir, aksi takdirde o bir gün, yani bir zaman olarak, ve fiziksel alemden ve hesap gününden bağımsız olan bir zaman kısmı olarak belirtilmezdi, o onlara ait/bağlı değildir.]. Ve o buyurdu: [onun ismi ricattır, onun anlamına işaret ediyor, Allah seni başarıyla mükafatlandırırın, o bir dönüştür, yani o bir tekrarlama değildir, ölmüş insanlar geri dönecekler, sona ermiş imtihanlar tekrarlanacak, geçip gitmiş günler geri gelicek...]. Burada duracağız ve Ehlibeytten (as) olan bu masum halifenin/vasinin cevaplarının ayrıntılarına daha fazla ineyeceğiz, fakat Şia alimlerinin ricatla ilgili sabit mesele şeklinde, ideolojiye bağlantılı olarak söylemiş oldukları fikirlerin önemli özetini yayınladıktan sonra ki, hepsi inanıyor veya çoğunluğu diyelim.

1. El-Sihah: 3.bölüm, s.1216, Kamus el-Mühit: cilt 3, s.28

2. Onlarla ilgili Şeyh el-Sadukun kendi senediyle İmam Sadık as`dan rivayet edildiği gibi bahsedilmiştir: (Günler üçtür, Kaimin kıyam ettiği gün, ricat günü ve hesap günü) Mani el-Ahbar: s.366

Şia fakihleri ricatı nasıl anlıyor?

Şia fakihleri ricatı böyle görüyor: öldükten sonra bu fiziksel alemde dirilme. Şeyh el-Müfit şöyle söylüyor: (ricatla ilgili: ve ben söylüyorum: Ki Allah svt insanları yeniden canlandırarak, eski şekilleriyle ölmüş halinden canlı hale getiriyor ve O svt onların bazısını aziz tutuyor ve bazılarını da küçük düşürüyor ve hak ehli batıl ehli üzerinde ve mazlumlar zalimler üzerinde zafer kazanacak, ve işte bu Ehlibeyt (as) Mehdisinin kıyamı zamanındadır)(1).

Ve Hür el-Amali söylüyor: (bilin ki, buraya dönüş, ölümden sonraki ve hesap gününden önceki dirilmedir, ve bizim, onun anlamından çıkardığımız şey budur, ve alimler onu açıklamışlar...)(2) Buradan belli oluyor ki, onlar ricatı, içinde bulunduğumuz bu fiziksel alemle bağlantılı olan kronolojik zaman dilimi gibi görüyorlar, ve bunu biraz daha doğrulayan, ricatı kanıtlamakta, onların sebeplendirme yapısını belirlemeleridir, ve işte onların bazıları: İlk olarak: Onların, ricatın fiziksel dönüşün türlerinden olmasını söylemeleri, böylece onlar onun için, ahiretteki dönüşle aynı delili kullanıyorlar. Seyid el-Mürteza ricatla ilgili muhakemesinde şöyle söylüyor: (...ve tevhid sözlerinden sapmış kimseler hariç, hiçkimse ölümlerin geridönüşününün gerçekliğini inkar etmiyor, çünkü Allah svt değerli insanları, onların katledilişlerinden sonra hayata geri getirmeğe kadirdir, ve eğer O svt`nın bunu yapmağa kudreti yetiyorsa, o halde O svt istediği zaman onları hayata geri döndürür.)(3)

İkincisi: Onların onunla ilgili muhakemesi bazı eski kavimlerin veya şahısların, ölümlerinden sonra bu dünyada yeniden dirilmesidir, ve onlar Üzeyirin ölümünden sonra dirilmesini, veya İsanın dirilttiği ölümleri, ve eshabi-kehfin, veya İsrailoğullarından bir kavmin dirilmesini, ve s. örnek veriyorlar.

Şeyh el-Muzaffer söylüyor: (ricata inanmak ne tevhid prensipiyle, nede risalet prensipleriyle çelişmemekte, bilakis onların her ikisinin geçerliliğini onaylıyor. Ricat Allah svt`nın tutarlı

gücünün kanıtıdır, diriliş gibi, ve o, fevkelade şeylerden biridir ki, Muhammed Peygamberin (saa) ve onun Ehlibeytinin (as) mucizesi denilmeye uygundur, ve ölüyü diriltmek çok kesinlikle bir mucizedir ki, Mesih'e (as) verilmişti, fakat o daha çok buradadır; çünkü dirilme, bedeninin toprağa dönüşmesinden sonra gerçekleşiyor...)(4)

Şeyh el-Tebersi söylüyor: (...ve Muhammed (saa) ailesinden olan İmamların (as) rehberlik yapımlarıyla ilgili haber gözler önüne serilmiştir ki, Allah svt, Kaimin (as) zamanında onun yakın dostlarından ve şiiilerinden bazılarını, ona (as) zafer vermelerinin ve yardım etmelerinin mükafatı olarak, ve onun devletinin ortaya çıkmasına sevinmeleri için, onları ölümlelerinden sonra diriltecek, ve O svt, ayrıca onun düşmanlarından olan insanları da diriltecek ki, o (as) onlardan intikam alsın ve böylece onlar Şiiilerin elleriyle öldürülmekle ve Onun kelamının yücelmesine bakmakla, aşağılanma ve utançla yüzleşsinler, ve böylece bu dünyadaki cezadan hak ettikleri kadarınca çöksinler, ve hiçbir aklı başında kişi şüphe etmemeli ki, Allahın bu kudreti kendiliğinde mümkünsüz, Allah bunu eski kavimlere yaptı ve Kuranın birkaç yerinde bundan bahsedilmiş, örneğin Üzeyir ve diğerleri, ve Peygamber (saa)`den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "İsrailoğullarının yaşadıklarının tümü benim ümmetimde adım-adım yaşanacaktır, hatta onlardan biri kertenkele deliğine girmişse, sizler onu takip edeceksiniz.)(5)

Üçüncüsü: Onlar, Şeyh Tebersiden duymuş olduğumuz gibi, ricatı İmam Mehdi as`ın zuhur dönemine bağlıyorlar, Şeyh Müfit söylüyor: ("bize yetişen bilgilerde Kaim İmam Mehdi as`ın zuhur çağı alametlerinden, ve alamet ve deliller olarak zühurundan önce gerçekleşecek olaylardan bahsediliyor, ve onlardan biri Süfyaninin zühurudur..." taki şöyle söyledi: "ve ölümler kabirlerden çıkacak, taki onlar fiziksel dünyaya geri dönecekler ve bir-birlerini tanıyacaklar, ve bir-birlerini ziyaret edecekler..." taki şöyle söyledi: "ve daha sonra onlar onun (as) Mekke'de zühur ettiğini bilecekler, böylece onlar, ona zafer kazandırmak için ona doğru gidecekler")(6)

Dördüncüsü: Bazı ayetlerden çıkarılan sonuçlardır ki, aslında zulümden sonra yeryüzünde hilafetle ve güçlenmekle ilgili bahsediliyor, (fakat bu ayetler) Peygamberin ve İmamların (as) vefatlarından sonra bu fiziksel dünyaya geridönüşünün kanıtı olarak takdim ediliyor, mesela: O svt buyurdu: (Biz ise istiyorduk ki, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara (ötekilerin) yerini aldıralım.)(Kasas, 28:5) Hür El-Amili bu ayetle ilgili, Peygamber ve İmamların (as) ricatı hakkında Şia oybirliğinden bahsettikten sonra, şöyle söylüyor: (...ve bu, ayetteki ve Tebersinin sözündeki çoğul zamirler kavrayışından, ve halifelüğün, güçlenmenin, korkuyu yenmenin, ve ibadetin, ve takiyenin bilinen şartlarının zikredilmesinden açıklanmış oluyor, ve metaforik ve ihtiyaç veya ihtimalsiz olan öbür tefsirlere göre, o sadece İmam Mehdinin (as) zühuru zamanı mecbur kılınmıştır, herkes için zorunludur...)(7). O svt buyuruyor: (Allah sizden iman edip güzel işler yapanlara, kendilerinden öncekileri yaptığı gibi onları da muhakkak yeryüzünün hükümlerini yapacağına, onlara kendileri için hoş gördüğü dinlerini kuvvetle icra etme gücü vereceğine, kesinlikle onları korkularının arkasından güvenceye erdireceğine dair, yeminle söz verdi. Onlar, hakkımda hiçbir şeyi ortak koşmayarak yalnızca Bana ibadet edeceklerdir. Artık bundan sonra kim nankörlük ederse, onlar fasıkların ta kendileridir!) (Nur 24:55). Hür El Amili söylüyor: (...ve bu (ayet) öncekinden daha açıktır, zira o açıklıyor ki, zikredilen insanlar üzerine nimet, Onun (svt) onları varis İmamlar yapması, ve onların yeryüzünde güçlendirmesi ve düşmanlarını onlara karşı haberdar edici yapmasıdır, tüm bunlar, onların yeryüzünde zulüme uğramalarından sonradır, bu görüş bizlere geridönüşten başka birşeyi tasdikliyor mu?!)(8). Onlardan getirdiğimiz sitatlar bizim onlarla ilgili söylediklerimizi kanıtlamaya yeter. Eğer bu fakihler ricatı ve onunla ilgili rivayetleri bu fiziksel alemin bir parçası olarak tefsir etmişlerse, diğerleri bu rivayetleri ricata ilişkin, başka bir şekilde tefsir etmişler ki, orada insanların geridönüşleri gibi değil, ilahi/kutsal devletin geri dönmesi gibi dönüşten söz ediliyor.

Seyid El-Mürteza onların sözlerine isnaden söylüyor: (...herkim bizim mevlalarımızın ricatını insanların geridönüşü ve ölümlerin dirilmesi değil de, ilahi devletin, emirlerin ve yasakların ricatı anlamında tefsir ediyorsa, o zaman bazı Şia cemaati ricata zafer veriş ve onun mümkünliğini reddetmiştir, ve böylece, o belirlemeğe zıttır, onlar ricatla ilgili mevcut bilgilerle bu tefsire bel bağlamaktalar.)(9)

Ve hatta bazıları ileri giderek söylemişler ki, ricat tüm geri dönenlere ل ك ت ر ا د ب değildir: Ellame EL-Meclisi söylüyor: (...böylece belli olan şudur ki, ricat zamanı sadece belirleme zamanı değildir, zira ر ا د ب ل ك ت ر ا د cemaatine ve ر ا د ب ل ك ت ر ا د cemaatine göre fiziksel dünyayla ahiret arasındadır)(10). Bu, ricatı ve onunla ilgili rivayetleri idrak etmedeki anlaşmazlıktır/fikir ayrılığıdır, Şeyh el-Müfit bunu şöyle söylemekle özetliyor: (İmamiye, hesap gününden önce, birçok ölünün hayata geri döneceği Ricatla ilişkin hemfikir olmuşlar, hatta onların (fakihlerin) ricatı anlama açısı farklı olsada)(11). Ve bu açıdan onların, ricata inancı açıklamakta görüşleri farklıdır: Şeyh el-Saduktan (eski fakihlerdendir) sonra şöyle karara gelindi ki, söylediler: (bizim ricata inancımız şudur ki, o gerçektir)(12). Şeyh el-Muzaffer (sonraki dönem fakihlerindendir) görüyor ki, ricat, onların araştırması gereken inanc sistemi prensiplerinin bir parçası değildir, ve şöyle söylüyor: (...ve ricat bizim inanmamız veya araştırmamız gereken prensiplerden değildir, fakat bizim ona inancımız Ehlibeytin (as) bizlere rivayet ettiği gerçek sözlere dayanıyor ki, biz onların yalana karşı masum (korunmuş) olduklarına iman ediyoruz, ve bu, onların bize anlattığı gayb meselerindendir, ve onun oluşu kaçınılmazdır)(13). Ve onlardan bazıları kabul etmekte ki, ricatın detaylarıyla, tutumuyla ve mekanıyla ilişkin ilmin tümü Allahın Halifesine havale edilmiştir: Seyid Abdullah Şibr söylüyor: (her şeyden önce, ricata iman etmek, ve bazı müminlerin ve kafirlerin fiziksel dünyaya geri döneceğine iman etmek vaciptir, fakat onun detaylarını onlara (as) bırakmak şartıyla, ve Emirel-Müminin (as) ve Hüseyin as'ın ricatla ilgili rivayetleri anlamca mütevatirdir, ve geri kalan İmamlar için ise tevatura yakındır, ve onların mekanda dönüp dönmemeleriyle ilgili, bu ilim Allah svt ve Onun Halifeleri yanındadır)(14). Ve ayrıca, şöyle deniliyor ki, ricat, ilahiyatın değil, Mezhep prensipinin bir parçasıdır!!

-
- 1.Evvail el-mekalat: s.78
 - 2.El-İkaz min el-hicna bil burhan ala el-rac`a.
 - 3.Resail el-şerif el-mürteza: cilt 3, s.135
 - 4.Ekaid el-İmamiye, s.109
 - 5.Tefsir mecmeul-beyan: cilt 7, s.366
 - 6.el-İrşad: cilt 2, s.368-370
 - 7.El-İkaz bim el-hücce bilburhan ala el-ricat: s.67
 - 8.El-İkaz bim el-hücce bilburhan ala el-ricat: s.93
 - 9.Resail el-Şerif el-Mürteza: cilt 1, s.126
 - 10.Biharul-Envar: cilt 25, s.109
 - 11.Evveil el-mekalet: s.46
 - 12.el-itikat fiddin el-İmamiye: s.60
 - 13.Ekaid el-İmamiye: s.113
 - 14.Hakkul-yakin: cilt 2, s.35

Ricat hadisleri ve Mehdilerle ilgili hadisler arasında çelişki var mı?

Mütevâtir hadislere göre ricat ekseren Ehlibeyt (as) tarafındandır: Ellame Meclisi söylüyor: (Nasıl olur da bir mümin, masum İmamlarla (as) ilgili şüpheye düşebilir ki, onlarla ilgili yaklaşık 200 apaçık mütevâtir hadisler sunulmuştur, o Naif tarafından ve 40 diğer güvenilir ve büyük ilim fakihleri tarafından, onların 50-den fazla kitabında rivayet edilmiştir... ve eğer bu rivayetlerin benzerleri tevatur sayılmasalardı, o zaman biz istenilen rivayeti, Şia ataları ve onların varisleri tarafından riayet edilenlerin tümüyle birlikte mütevâtir adlandırabiliriz)(1). Hür El-Amili söylüyor: (Ricatla ilgili rivayetler apaçık Masumlar (as) tarafındandır, zira onlar 4 kitapta ve diğer güvenilir kitaplarda bulunmaktadır, ve sık görülen açık deliller onun geçerliliğini kanıtıyor ve onun güvenilirliğini onaylıyor, taki o, kanıtlanması için delile ihtiyaç duymuyor, zira o, tevatur derecesine ulaşmıştır, ve hatta o dereceyi geçmiştir, ve onunla ilgili tüm rivayetler ona işaret eden delillerle birlikte yararlı bir ilimdir, o zaman (burada) nasıl şüphe olabilir ki, bir halde tüm cemaat bunun üzerinde hemfikirdirler?!)(2). Hidayet İmamlarının (as) ricattan etraflı bahsettikleri gibi; ve göz önünde bulunduralım ki, onlar onu da açıklamışlar ki, ricatla ilgili büyük detayların açıklanacağı çağ henüz gelmemiş, ve onun meselesi Kaim as`a bırakılmıştır.

Zürare dedi: (Ben ricata ve benzeri şeylere ilişkin bu büyük meselelerle bağlı Ebi Abdillah as`a sordum, o (as) buyurdu: senin sorduğun şeylerin zamanı henüz gelmemiş...)(3). Böylece, fakihler bunu bildikten sonra, eğer onlar ricatın detaylarıyla ilgili kendi görüşlerini bir kenara bıraksalardı, onlar kendilerini, onu saldıkları şeyin içine salmazlardı, ve onlar öneriler söylemeği ve yapmağı ve Allahın dinine yorum yapmayı bir kenara bıraksalardı, onların bazılarını, onunla (ricatla) ve İmam Mehdi as`ın soyundan olan Mehdilerin rivayetleriyle aradaki bağlantıyı/çizgiyi yanlış tasvir etmelere götürmezdi. Bu, ve ayrıca Mehdilerle ilgili rivayetler mütevâtirdir, ve Ehlibeyt İmamlarının (as) ekserinden (rivayet edilmesi), Şia menbelerinde sık sık bulunmakta, ve İmam Mehdi as`ın Ansarı bunların çoğunu onların kitaplarından (bulup ortaya) çıkarmışlar, ve bu mübarek çağrının resmi sitesinde bulunmakta ve herkes onu detaylarıyla görebilir. (4)

Seyyid Ahmed El Hasan (as) buyuruyor: **[... İmam Mehdi as`ın soyundan 12 Mehdilerin varolduğunu ve onların, Allahın toprağında Onun (svt) Halifeleri olduğunu söyleyen birçok mütevâtir hadisler vardır, ve birçok hadisler de vardır ki, ricatın var olduğunu söylüyor, böylece her iki inanç birçok mütevâtir hadislerde kanıtlanıyor, ve onların birini inkar eden ya aklının kendine yardım etmediği ve rivayetler arasında, kabul edilen ve doğru meseleleri toplayıp bağdaştırmak için ilmi yoktur, yada o inatçı ve kibirli biridir ki, elekle güneşin önünü kapatmak istiyor, veya gerçeği inkar etmek başka türlü ne anlama geliyor ki, sayısız rivayetlerde bahsedilmiş ve Şia fakihleri tarafından bir biri ardıya nesilden nesile konuşulmuştur?! ...].** Bu, gerçekte fakihlerin aptallığıdır, hatta, Muhammed Ehlibeytinin (as) kendi Şiilerine vaat olarak sonuçlandırdıktan sonra (senin sorduğun şeylerin zamanı henüz gelmemiş), bu kesinlikle meydana gelecektir, ve onların üzerine düşen, bu vaadi beklemektir ve kendi arzularını gereğince açıklamaya çalışmakla arayıp taramamaktır ki, sonra da ona zıt olan şeyle ilgili hükmetmesinler.

1.Biharul-Envar: cilt 53, s.122

2.el aykaz minel-haca bilburhan ala el-raca: s.56

3.Muktasar besair el-daracat: s.24

4.Onlardan (Kaimin soyundan olan Mehdilerle ilgili 40 hadis), ve (Ehlibeyt hadislerinde Mehdiler), ve (Mehdi ve Mehdiler Kuran ve Sünnede), ve (12 İmamlardan sonra gelen), ve (kanıtların toplanması), ve (Kaim Ahmed El Hasanın hakkına ilişkin kanıtlar), ve (Kaim Ahmed El Hasanın hakkına yargılar), ve diğerleri.

Ricatla ilgili Kaimin cevapladığı sorular:

Ricat nedir? O, insanların geçecekleri başka bir imtihanın olduğu bir alem midir?

Ve onun başka bir alem olduğunu kanıtlayan delil nedir?

Ve El-Hak svt'nın Kendi kitabında işaret ettiği EL-KUBAR nedir (inneha la-inda el-kubar)?

Ve ayrıca Allah svt Kendi kitabında, elçilerine zafer vaat etmiştir, onların zaferi nerede oldu ki, onların hepsini ya katletmiş yada zehirlemişler?

Ve Allah svt'nın Kendi kitabında ahirete doğru işaret ettiği (mevla) kelimesinin anlamı nedir (Huwa Allah la ilah illa howa laho alhamd fi al-moula wal-axira wa lahu al-hukm wa ilayhi torja`oun)?

Ve Onun (svt) kitabında bahsedilen 3 zülmetle ricat arasında bağlantı var mı?

Ve başka deyişle: zer/atom dünyası, bu dünya ve ricat dünyası arasında bağlantı nedir?

Ve bellidir ki, ilim doğanın amacıdır, ricat dünyasında bir dönüş var mı ki, ona ulaşsın?

Ayrıca: ricat nerede gerçekleşecek, ricat hadislerinde yerden bahsedilmiştir, o, şimdi yaşadığımız bu toprak mıdır, veya başka bir şey midir?

Maddi dünya işte böyle bahsedilmiştir. Ve tüm insanlar mı geri dönecek, yoksa bazıları mı, ve onlar kimlerdir?

Onlar kavim gibi yoksa şahıs olarak, veya her iki şekilde geri dönecek?

Ve sadece insanlar mı geri dönecek, yoksa cinler de mi?

Ve biz ayrıca İmamların (as) eski kavimlerden olan bir ölüyü hayata döndürmekle ricatı kanıtlamakla ilgili bazı iddialarını okuyoruz (İmam Riza as'ın Memuna yaptığışey bu olayla ilgili), o zaman o nasıl ricatın doğasının bu maddi dünyadan farklı olan başka dünya olduğunu kabul ediyor?

Ayrıca biz Muhammed Ehlibeytinin (as), Kitabın bazı ayetlerini aynı zamanda hem Kaimin (as) kıyamı gibi, hem de ricat gibi izah ettiklerini görüyoruz, bu ne anlama geliyor?

Ricatta, İblisin (I.a) bu dünyadaki bilinen bir günde Kaimin (as) elleriyle Kufe mescidinde öldürüleceği gibi, orada da öldürüleceği, bilinen bir gün var mı?

Bir mümin hem ricata, hemde Mehdilerin hilafetine nasıl inanabilir, oysa onların her ikisi İmam Mehdi as`dan sonra olacak?

Ayrıca: Muhammed Ehlibeyti tarafından zikredilmiştir ki, ricatta Ali (as) dabbetül-arzdır, fakat dabbetül-arzın aynı zamanda Kaimin zamanında mevcut olacağı zikrediliyor, bu ne anlama geliyor?

Rivayetlerde Peygamberin (saa) ve Alinin (as) her ikisinin Kufede, ilahi adalet toplumunda görüşeceğinden bahsedilmiştir, ve ayrıca rivayetler Selman ve Malik Eşterin ve eshabi-kehfin ve diğerlerinin, Kaimin (as) ashabi olmasından bahsediyor, o zaman başka dünyadaki ricattan farklı olarak, bu dünyada oluşacak başka bir ricatta mı var ki, rivayetlerde geçiyor?

Ve sorulardan biri de: Ricatta, bizim dünyadaki gibi, zaman dilimi var mı?

Peygamberlerin ve İmamların ricatı nasıl gerçekleşecek, o, bu dünyadaki gibi aynı koşullarda mı olacak?

Eğer Allah bir mümine Kendi lütufuyla ricatta geri dönmeği yazmışsa, o, bu dünyada zafer verdiği, aynı Allahın halifesine zafer vermeğe mi geri dönecek?

Bugün bizlerde babalık, peygamberlik, evlilik ilişkileri ve s. gibi olan izafiyet ve nedenselliğin ricatta rolü ve etkisi vardır, eğer kişi falancanın oğlu olmuşsa, örneğin o, ricatta aynı durumda mı olacak?

Ve örneğin: rivayet edilir ki, ilk ricat eden İmam Hüseyin (as) olacaktır, o (as) Emirel-Müminin as`ın evladı olarak ve Allah Resulünün (saa) torunu olarak mı ricat edecek?

Bu sorular ve diğerleri, Seyyid Ahmed El Hasan tarafından, bu mübarek özetle cevaplandırılmıştır, o şeyler ki, büyük fakihler cevaplamakta ve açıklamakta aciz kalmışlar, böylece ben değerli okuyucuyu onun (as) açıklamış olduğu delillerle baş başa bırakıyorum ki, o (as) ricatla ilgili soruları ve onun bazı detaylarını cevaplıyor.

1) Ricat Allahın günlerinden bir gündür:

İşte, Seyyid Ahmed El Hasan (as)`ın açıkladığı (ricat), ve o, Onun (svt) [*Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.*](Müddessir 74:35) ayetinin tefsirinde şöyle buyuruyor: [*İşte o küçük kıyamettir. Ve Allahın 3 büyük akıbeti şunlardır: Küçük kıyamet, ricat, ve büyük kıyamet*](1). [*...Allahın günleri Allaha ve Allahın halifelerine yakındır, ve o, kafirlerden uzaktır (El-Mirac 7), ve onlar, Kaimin kıyam ettiği gün, ricat günü ve büyük kıyamettir, ve ne zaman ki, gerçekler onlara beyan edilecek, işte o zaman insan görecek ve tüm insanlar, herbiri, haktan veya haksızlıktan elleri arasında ne olduğunu görecekler, ve onlar, evvelde göremediklerini görecekler, o zamanda günahkarlar ve haksızlık edenler pişmanlık içinde olacaklar, ve şöyle diyecekler: keşke biz Allahın halifesini ve mahlukat üzerine hüccetini dinlemiş olsaydık...*](2). Ve işte Muhammed Ehlibeitin (as) sözünü ettiği de budur: Matna el-Hannat Cafer bin Muhammedden, o da babasının (as) şöyle dediğini rivayet eder: (*Yüce Allahın güleri 3`tür: Kaimin kıyam ettiği gün, ricat günü ve büyük kıyamet günü*) (3). Ve sorulardan biri: Rivayetlerin, ricatı kendiliğinde bir dünya olarak belirlemekte faydası var mıdır? O (as) buyurdu: [*Evet, hiç şüphesiz, onlar herbir olayı bir günde, yani bir zaman diliminde veya farklı bir dünyada tasvir ediyorlar, Kaimin günü bellidir ki, şüan bulunduğumuz maddi dünyada olacaktır ve odur onun niteliği, ve hesap günü bellidir ki, ahirette ve maddi dünyadan tamamen farklı bir dünyada olacaktır, geriye kaldı ricat günü, böylece, hiç şüphesiz o da başka bir dünyadadır, aksi halde o, bir gün olarak, yani maddi dünya ve hesap gününün yanı sıra, bağımsız bir gün gibi belirlenmezdi, bu yüzden o, onlardan biri değildir*].

Ricat gününün, ölümden sonra ve büyük hesaptan önceki başka bir gün olması söylemi, diğer rivayetlerin de tasdik ettiği şeydir, ve bu da bir örnek: Muhammed bin Selam Ebi Caferin (as) Allahın [*Diyecekler ki: «Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin, şimdi günahlarımızı anladık; acaba çıkmanın bir yolu var mı?»*](Mümin 40:11) ayetiyle ilgili şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: (*bu, özellikle ölümünden sonra ricat eden insanlar içindir, ve hesap gününde olacaktır, fasıklarla aynı sahada*)(4). Hammad, Ebi Abdillan as`ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: (*İnsanlar bu ayetle ilgili ne söylüyorlar: [Ve her ümmetin âyetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün, artık onlar bir arada tutulup (hesap yerine) sevk edilirler.*](Neml 27:83) Dedim: Onlar diyorlar ki, bu hesap günüdür. O (as) dedi: Bu onların söylediği gibi değil, bu ricattır, Allah hesap gününde her ümmetten bir cemaat toplayacak ve geriye kalanını terkedecek mi?! Hesap günü ayetine gelince: [*Düşün o günü ki, dağları yürüteceğiz; yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Onları mahşer meydanına toplamışızdır, hiçbir kimseyi geride bırakmamışızdır.*] (Kehf 18:47)...)(5).

1.El-Müteşabihat: cilt 4, soru 144

2.Cevabül-Münir: cilt 2, soru 59

3.Mani el-Ahbar lil-şeyh el-Saduk: s.366

4.Muktasar besair el-derecat: s.194-195

5.Muktasar besair el-derecat: s.41-42

2) Ricat başka bir imtihandır:

Ricatın, Allahın 3 gününden biri olduğunu açıklamış olduk, o halde o bambaşka dünyadır ve başka bir imtihandır ki, salt ve halis imanlılar ve halis kafirler tarafından yaşanacaktır. Mufazzal Ebi Abdillah as`ın şöyle dediğini söyledi: *[(Ve her ümmetin âyetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün, artık onlar bir arada tutulup (hesap yerine) sevkedilirler.)]*(Neml 27:83), o buyurdu: (Öyle bir mümin yok ki, öldürülmüş olsun, ama geri dönmesin, ve imanında salt ve temiz olanlardan ve küfründe salt ve temiz olanlardan başka hiçkimse geri dönmeyecek)(1). O, kendine özel kuralları olan bir dünyadır:

İmam Sadık (as) İblisin, ricatta, Allah Resulünün (saa) elleriyle öldürülmesini zikrettikten sonra buyurdu: (o zamanda, Yüce Allaha ibadet edilecek ve Ondan (svt) gayri hiçbir şeye ibadet edilmeyecek, ve Emirel-Müminin (as) 44,000 yıl hakim olacak, taki Alinin (as) (erkek) şii`lerinden birisi 1000 erkek çocuk üretecek, ve o zamanda لا نك نك لا نك نك لا نك نك Allahın dilediği şeyle Kufe Mescidinde ve onun çevresinde ortaya çıkacak)(2). Besbelli ki, bir erkek tarafından 1000 çocuk doğurmak, hemde eşi olmadan, öyle bir meseledir ki, bu maddi dünyanın, onu kontrol eden koşullarıyla, bir parçası olamaz (3). Ayrıca, rivayette bahsedilen, Allahın Halifesinin ricatta hükmettiği zaman dilimi bizlere bir daha gösteriyor ki, ricat, kendine özel kurallarıyla, başka bir alemdir ki, bu dünyanın kurallarından farklıdır. Seyyid Ahmed El Hasan (as) buyuruyor: **[Ricat dünyası içinde yaşadığımız bu dünyadan gayri bir dünyadır, ve bu, rivayetlerden bellidir, örneğin: onun başka bir alem olduğunu gösteren rivayetler, ricat dünyasının bu dünyayla çelişen, mesela, insanların uzun yaşaması veya bir yığın çocuğu olması, bunun gibi tanımlamalar ve ayrıca, Kuranın ricata ilişkin sözleri, ve bu, ölümden sonraki diriliştir, öyleyse, insanların, gözlerinin önünde ve toplu halde diğerlerinin, kabirlerinden dışarı çıkmasını gördükleri zaman ne durumda olacaklar, nerde imtihan, neden hala bazı insanlar isyan ediyorlar?!].** Ve ayrıca o (as) buyuruyor: **[Sizin ricatta olan bir konuya dikkat çekmenizi sağlayacağım, makul/mantıklı birisi ricat hadisleriyle ve oradaki yaşamın nasıl olacağıyla ve her kişinin kaç çocuğu olacağıyla v.s. ilgili bilgi verirken, o onu başka bir alem olarak değerlendirecektir, akıl ve gerçeklik bunun, maddi dünyada ve onun limitlerinde olacağını kabul etmiyor, bu kavram, akıl sahibi kimseler tarafından kabul edilemez, fakat bu insanlarla ne yapalım ki, neredeyse hiç söz anlamıyorlar!].** Kendilerini ilim sahibi olarak iddia edenlerin, ricat ya da bundan başka, Akaid ile ilgili hadisleri anlamadaki itici naif anlayışlarından bahsediyor. Ve diyor ki: **[Örneğin, hadislerdeki bu basit anlayışı, onların bazılarının tasvirlerine istinaden görüyoruz ki, Deccal bir kişidir hatta eşeğinin bir adımı çok uzundur ve iki kulağının arası 40 zira ya da bazı hadislerde 70 ziradır. Ve hatta bir hadiste bahsedildiğine göre beraberinde bir aş dağı ve ateş dağı ile gelir. Bir eşeğin kulağı 30 zira yada iki kulak arası 40 zira nasıl olabilir?! Ve onun beraberinde nasıl ateş ve aş dağı olabilir?! Akıl ya da normal bir insan böyle bir hadisi bunun bir kod ya da sembol olduğunu görmeden kabul edebilir mi?! Hadislere yaptıkları bu naif açıklamalar, insanları, fantezi ve hayal dünyasında, gerçekten uzakta yaşar yapmıştır.**

Örneğin: Onların hadisler üzerine olan naif anlayışlarına göre, Mehdi'nin Ansarı yataklarında kaybolacak ve birdenbire, hiçbir başlangıç evresi olmadan biraraya geleceklerdir. Sanki çocuklar için bir çizgi filmi gibi. Tıpkı böyle, Akaid ile ilgili hiçbir hazırlık yapılmadan, Mehdi onları ilimle silahlandırmadan, Mekke'de birdenbire, bir araya geleceklerdir. Bu onların insanlara yaptıkları tasviridir ki, bir gece Mehdi'nin Ansarı havada uçacak, sadece Mehdi ve onunla birlikte 313 kişi, kendilerini Kabe'de bulacaklardır. Ve tabi ki aslında kendilerini Mekke'de ve binlerce Vahabi ile çevrili bir halde bulacaklardır. Bu anlayış aptallığa yakındır. Ve bu şekilde de, insanları uyuşturup, onun ve 313 Ansarı'nın Mekke'de zafere çıkacağını bahane ettirerek, Mehdi'ye zafer vermelerini engellemektedirler. Ve sizler hepimiz de ona zafer vermek için zuhurunu bekleyin ve hiçbir şey yapmayın!! Çok iyi. O zaman Mehdi as,

eğer bu 313 kişi ile Mekke'de savaşırsa, yüz binlerce Vahabi üzerine nasıl zafer sağlayabilir?! El Hicaz'a nasıl egemen olabilir?! Bu sadece bir kaç yüz kişiyle mi, yoksa mucizevi güçler ile mi olacaktır? Ve eğer konu, mucizeler konusuysa ve sadece insanları yok etmekse, o zaman Mehdi'ye ne gerek vardır? O zaman, Allah Tebarek ve Teala, insanları yok edecek, onların üzerine mucizevi güçleri göndererek onları yenecek ve onları güçle inanandıracaktır. Ve mesele tamamlanmıştır?!

Bu ideolojik konular üzerine olan bu naif anlayış, Mehdi as'a ya da Ricat'a bağlanmıştır. Ve bunu yapanlardan, aptallığın ve onların algılayışındaki bu acizliğin boyutu, ayrımsanmıştır. Ve şüphe yoktur ki, bu şey açıklığa kavuşturulmalıdır ki, böylece bunları duyan, onların düşünce ve ilim seviyelerini bilsin ve onlar tarafından tuzağa düşürülmesin.] Ve elbette, onlar sembolik rivayetlerdir, ve onlar, dış anlamlarından öyle gözükmüyorlar ki, ricat bu maddi dünyanın bir parçasıdır, örneğin: Şeyh Saduk (r.a) uzun bir rivayette Memun el-Abbasinin İmam Riza as'a sorduğu soruları rivayet ediyor, şöyle diyor: (... ve Memun dedi: "Ey ebel-Hasan, ricatla ilgili ne diyorsun?" Riza (as) buyurdu: Bu bir gerçektir ve geçmiş ümmetlerde de mevcut olmuştur ve Kuran ondan bahsetmiştir ve Allah Resülü (saa) buyurdu ki, bu ümmette, eski ümmetlerde olmuş herşey olacak, ن ب ل ع ل ا ن ن ب ل ع ل ا ن ن ب ل ع ل ا ن ن ب ل ع ل ا ن misali...)(4). Ve Seyyid Ahmed El-Hasan (as)`a bu rivayetle ilgili soruldu: İmam Riza (as) burada hangi ricattan bahsediyor? Ve o (as) cevapladı: [Ricat, genel olarak ya bizim söylediğimiz gibi, başka alemdir, yada eğer o, ihlalcıların söyledikleri gibi ahirzamanda olmaksızın, bildiğin gibi, öldükten sonra yeniden dirilmedir, o halde, bu yüzden biz onu, geçmişte bazı ölümlerin dirilmesine örnek verebiliriz; çünkü, bu, ihlalcılar tarafından, onun ricat olmasını söyledikleri onaylanmış bir olaydır. Memun bir ihlalcıdır, o yüzden, sen ona karşı delil olarak neyi kullanabilirsin? Bu, onun onayladığı şey değil mi? Memun, İmam Riza as'ı ihlal eden birisidir, ve bu yüzden de İmam onun aksini, onların, eski ümmetlerde bazı ölümlerin, öldükten sonra dirilmesiyle ilgili kendi söyledikleri şöyle iddia ediyor]

1.Tefsir el-Kumi: cilt 2, s.131; Biharul-Envar: cilt 53, s.53

2.Muhtasar Besair el-Derecat: s.27

3. Akla göre, bu mümkünsüz, hatta normalde erişilemez, ve rivayetten de bellidir ki, o bu rivayeti çok normal ve tabii, ve mucizevi ve fevkelade olmaksızın cereyan eden bir olay gibi tasvir ediyor, o Alinin (as) Şialarından olan bir kişiyi tasvir ediyor, ve apaçıktır ki, bu şey fiziksel dünyamıza uygun değildir, zira o, fevkelade mucizeler içeriyor.

4.Uyun Ahber el-Riza (as): cilt 1, s.218

3) Ricat, Allahın, Kendi elçilerine zafer nasip ettiği gündür:

Seyyid Ahmed El Hasan (as) bunu açıklayarak söylüyor: [...Allahın Yer yüzündeki elçileri ve vasileri (as) Onun (svt) vahyini iletiler ve kendi cemaatini haberdar ettiler ve onların başına gelenler, onları reddederek, sürgün ederek ve öldürerek yapılan her zamanki şeylerdir, fakat Allah (svt) onlara ve onların vahiylerine ve gaspedilmiş haklarına zafer vaat etmiştir, ve onlar için zafer 3 hususda oluşuyor, ve bunlar: küçük kıyamet, ricat, ve büyük kıyamet, veya 3 büyük ilahi akıbet/hadisedir ki, ilki küçük kıyamettir ve bu Muhammed Ehlibeytinden olan Kaimin kıyamı, ve onun insanlara gönderilmesidir.

Allah buyuruyor: ((Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözüümüz geçmiştir: «Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir.» Onun için sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gör onları(n akibeti ne olacak! Onlar da) yakında göreceklerdir. Ve şimdi onlar. Bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar? Fakat (azap) onların sahasına indiği zaman o acı haber verilenlerin sabahı ne fenadır!)) (Saffat 37:171-177). Ve Allah (svt) buyuruyor: ((Andolsun ki, Musa' ya kitabı verdik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Rabbinden önceden verilmiş bir söz olmasaydı, kesinlikle aralarında hüküm verilmiş, bitmiş olurdu. Onlar ise bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler.)) (Hud 11:110). ((Eğer Rabbin tarafından önceden vermiş bir söz olmasaydı, mutlaka azap derhal yapışır; fakat belirlenmiş bir süre var.)) (Taha 20:129). ((Andolsun ki, Musa'ya o kitabı verdik de onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş bitirilirdi. Kesinlikle onlar, onun hakkında kuşkulu bir şüphe içindedirler.)) (Fussilet 41:45). ((O, size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin! Bu davet ettiğin iş müşriklere ağır geldi. Allah, ona dilediklerini seçecek ve kendine yüz tutanları (yönelenleri) de ona hidayetle eristirecektir.)) (Şura 42:13).

Eğer sen bu ayetlerin üzerinde iyice düşünsen, o sana tüm açıklığıyla gösterecektir ki, Allahın, Kendi elçilerine (as) ve onların davet ettikleri ilahi/kutsal metodolojilerine zaferi; ve bu Allahın hakimiyetidir; hepsi Kaim kıyam edinceye kadar ertelenmiştir, o senin Rabbından gelmiş bir sözdür ve o Allahın muzaffer ordusunun rehberidir ve öyle ki, o, (yevm el-fasl el-evvel) dir, yani küçük kıyamettir. Bu özettir, eğer fazla detaylarını istiyorsan sorabilirsin ve ben senin hizmetindeyim inşaAllah] (1). Ve işte, Muhammed Ehlibeytinin (as) mübarek hadislerinde açıklamış oldukları budur: Cemil bin Deraca Ebi Abdillah (as)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: (Ben ona, Yüce Allahın bu ayetini sordum: ((Elbette Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem de şahitlerin dikileceği günde yardım edeceğiz.)), o (as) buyurdu: Vallahi bu ricattır, bilmiyor musun ki, Allahın çoğu elçilerine bu dünyada zafer verilmedi ve onlar öldürüldüler, ve İmamlar (as) da öldürüldüler ve (onlara da) zafer verilmedi, öyleyse bu ricattadır. Dedim: ((Ve o seslenenin yakın bir yerden bağıracağı günü dinle! Hakka çağırın o sayhayı (haykırışı) işitecekleri gün, işte o kabirlerden çıkış günüdür.)) (Kaf 50:41-42), o (as) buyurdu: (O) Ricattır.)(2).

1.Cevabul-Münir: cilt 6, soru 531

2.Muktasar besair el-derecat: s.18-19

4) Ricatta en yüksek ilime ulaşılacaktır (yaratılış gayesi):

Şüphe yok ki, insanların ve cinlerin yaratılış amacı ilimdir(bilmektir), ve soru şu: bu ilim, daha büyük ve daha mükemmel şekilde, nerede ulaşılacaktır? Ve eğer ricatın, bu sorunu cevaplanmasında bir rolü olmuşsa, o zaman ricat nerede olacaktır? Allah buyuruyor: *((Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.))* (Kasas 28:70). Seyyid Ahmed El Hasan (as)`a bu ayetle ilgili soru soruldu, ve o onu cevapladı ve yukarıdaki soruların cevaplarını açıkladı, o dedi: **[Başka bir deyişle, Allaha (svt) gerçek övgü, Onu (svt) daha yüksek makama göre, daha tam ve eksiksiz yolla olan övmektir: ((Ben onlardan bir rızık istemiyorum, bana yemek yedirmelerini de istemiyorum))** (Zariyat 51:57), yani Onu bilmek, ve yaratılışın amacını temsil eden bu yüksek ilime ilkte ulaşılıyor, ve o ilk semadır (ricatın ilk seması), ve ondan önceki (atomlar semasıdır), ve o başlangıçtır, yani (ilkın başlanması) İmam Mehdi (as)`ın zuhuru zamanındadır, orada ki, ilk aşama başlıyor ve orada ki, ricat alemi kolaylaştıracak tanıtımlar başlayacaktır. (ve lehu el-hüküm): yani, Allahın hakimiyeti, İmam Mehdinin (as), ve Mehdilerin (as) hakimiyeti vasıtasıyla, sonra ricat, ve hüküm Peygamberler ve Elçiler ve İmamlar ve vasiler (aleyhimusselam) içindir. (ve ileyhi turceun): ricatta Allaha (svt) doğru, başka deyişle, iyilik yapanlara iyilikleriyle, ve kötülük yapanlara kötülükleriyle karşılık vermek (kesin ve saf imanla, ve kesin ve katıksız kötülükle)(1), onlardan (as) rivayet edildiği gibi, bırakın tüm kötülük yapanlar kendi ölçüleriyle tartınsınlar, ve bırakın tüm iyilik yapanlar kendi ölçüleriyle tartınsınlar, ve Allah (svt), küfürlerinde kesin ve salt olan zalimlerden Peygamberlerin, Elçilerin ve İmamların intikamını alacaktır. *((Şu da bir gerçek ki, onlara en büyük azaptan önce o yakın azaptan da tattıracağız, belki dönerler.))* (Secde 32:21), ve biz (ricatta) onlara küçük azaptan da tattıracağız. Ahirete gelince oradaki övgü/şükür daha bütün ve mükemmel ve büyüktür; çünkü o, gerçeklerin açıklanmasıyla doludur ve herbiri kendi derecesine göre, *((Andolsun ki, sen bundan bir gaflet içindeydin, şimdi senden perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir.))* (Kaf 50:22). *((Onların içlerinde kin namına ne varsa hepsini söküüp atmışızdır, altlarından ırmaklar akar. Onlar: «Hamdolsun bizi buna erıştiren Allah'a. O, bize doğru yolu göstermeseydi, bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamız mümkün değildi. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirdiler!» demektedirler. Onlara: «İşte bu gördüğünüz, yaptığımız iyi işler karşılığında mirasçısı olduğunuz cennettir.» diye seslenilmektedir.))* (Araf 7:43), başka deyişle, (BEN) in onların göğüslerinden yükseltilmesi, ve herbirine kendi kapasitesine göre Allahın Rahmetinden gereğince veriliyor, ve ona, iyiliklerle yaratıldığı ağırlık gereğince veriliyor (2).

1.Muktasar besair el-derecat: s.24

2.El-Müteşabihat: cilt 4, soru 171

5) Ricat ilk göktedir/semadadır:

Muhtemelen bir inkarçı düşünüyor ki, ilk sema fiziksel semadır, veya o, bizi kapsayan mavi gökyüzüdür ki, gözlerimizle görebiliyoruz, tıpkı çoğu Şia ve Sünni tefsircilerinin düşündüğü gibi. Fakat gerçek şudur ki, bu, delil değildir, zira o hayali semadır ve gözle görünemez. Seyyid Ahmed El Hasan (as) (Salih Kul) kitabında, kendi açıklamasında şöyle buyuruyor:

[İlk gök gözler tarafından görülmez, Allah sana başarı ihsan etsin. Dünyevi gök, ilk göğe ve fiziksel göğe ayrılır. İnsanların nefisleri ilk göktedir. Ve gözler tarafından görülen insanın fiziksel bedeni ilk fiziksel göktedir. Bu, daha önce kitaplarda açıkladığım bir meseledir (1) ve Ensara da onu pek çok kez açıkladım. Fiziksel gök bu görülen galaksiler, gezegenler ve güneşlerdir ve ayrıca ona yeryüzü denir, yani tüm fiziksel göğe bazen yeryüzü denir.]. Ve o, zaman ve mekanla alakası olmayan, başka bir dünyadır/alemdir, o (as) buyuruyor: [Gerçekte tabii ki de değil, o ilk yerde yönlerle ilişkili olan hiçbir şeye sahip değildir, onda mekan ya da zaman yoktur ve o mekan ve zamanla ilişkili hiçbir şeye sahip değildir]. Hatta bizim kendi (bu) dünyamızda kullandığımız sözler onu detaylıca tarif edemez, çünkü o başka bir dünyadır, o (as) buyuruyor: [Sorun şu ki, o başka bir dünyadandır, böylece o, gerçekte bu dünyadan olan ve bu dünyayı tarif etmek için kullanılan bu sözler vasıtasıyla, tüm detaylarıyla tarif edilemez,... oysa bu sözler başka dünyayı kesin olarak tarif edemez, ne olduğunun önemi yok; çünkü o, onu tarif etmeğe yönelik tasarlanmamış, o, ondan değildir, zira o, ona yabancıdır] (2). Ayrıca: Seyyid Ahmed El Hasan (as) ilk göğün/semanın, göklerin ve yerin 6 günde yaratılmasında bahsedilmiş 7 gökler arasında olduğunu açıklamıştır, ve açıkladı ki, ricat orada oluşacak, o (as) buyurdu: [...ve dikkat etmemiz gerekki, ilk gök, fiziksel göğün sonudur, başka deyişle, fiziksel gök, bu fiziksel dünyada başlıyor, ve Melekutun ruhsal dünyasının başlangıcında sonlanıyor, yani, onun sonu, bağlantı halkasıdır, ve onun sonu veya onun bağlantı halkası, ilk göktür/semadır, Ziyareti Camia`da: (...ve Allahın dünya ve ahiret ve ilkteki insanlarına Hüceti...) mefatihul-cinan: s.620. Kuranda: ((Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.)) (Kasas 28:70) ((Muhakkak ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde düşünsenize!)) (Vakia 56:62). Ve ilkte, 2 dünya vardır: Zer ve Ricat, ve orada nefisler vardır, Allah Resulünün söylediği gibi, Allah (svt) maddi dünyayı yarattığı zamandan beri, ona bakmamıştır, ki ilgi odağı maddi dünyanın sonundan başlıyor, ve o fiziksel göğün sonudur, ve o ilk göğün sonudur. Ve Allah (svt) buyuruyor: ((Gerçekte Biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık ve yaratmaktan habersiz değiliz.)) (Muminun 23:17). 7 yol bunlardır: ilk gökten yeddinci göke kadar olan (7 göktür), ve fiziksel gök onların bir kısmı değildir; çünkü o bizim üzerimizde değil, zira bizler onun içindeyiz, o bizi kapsıyor, ve o (bizim altımızda, ve üstümüzde, ve yeryüzünün tüm istikametlerindedir), ((Bir de senden acele azap istiyorlar; eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı, o azap onlara muhakkak gelmişti; ve elbette o kendilerine gelecek, şuurları olmayarak (bilincine varmadan) ansızın gelecek!)) (Ankebut 29:53), ve o sana, bir sonraki şeyle aydın olacak ki, neden ben bu durumda bu ayetten bahsettim. Ve bu o anlama geliyor ki, eğer gökler bu yolla sayılıyorsa, onlar 8 olurdu, 7 değil, fakat fiziksel gök sayılmadı; çünkü o, içinde ilk gökten ve fiziksel gökten birşey barındıran dünyevi göğün bir parçasıdır, eğer ilk gök veya fiziksel gök zikredilseydi, o ona dahil olacaktı; çünkü o onun bir parçasıdır veya ona aittir. Ve fiziksel gök bazen (dünya) ile birlikte hesaplanıyor, ve bazen de (dünyevi gök) olarak sayılıyor/hesap ediliyor: çünkü o, onun görsel yönüdür. Ve fiziksel gökte karadır (toprak), daha doğrusu, 7 karanın tümü oradadır, ve yeddincisi (cehennemdir), cennetin ikinci gökte olduğu gibi, birinciye gelince, (orada dünyevi cennet) vardır ve o, Ademin cennetidir: çünkü birinci, açıkladığım gibi, dünyevi göğün bir kısmıdır, ve o Melekuttur. Ali bin İbrahim babasından, o da Ahmed bin Muhammed Ebi Nasrdan, o da Hüseyin bin Meyserden şöyle dediğini rivayet ediyor: Ben Ebi Abdillan as`a Ademin (as) cennetiyle ilgili sordum, o buyurdu: (o, içinde güneş ve ay doğan bu dünyanın

cennetlerinden bir cennettir ve eğer o diğer cennetlerden biri olsaydı, o hiçbir zaman oradan kovulmazdı) Kafi: cilt 3, s.247. (ve zeyenna el-sema el-dunya bimasabih ve hifzan): (zeyenna) Peygamberler, Elçiler ve Vasilerdir (as), onlar, takipçilerini şeytanların fısıltılarından koruyorlar, onlara verilen ilim ve ilahi tavırlarla ki, insanları eğitiyorlar. Ve onların fiziksel gökte görüntüsü, parlak gezegenlerde ve güneşlerdedir, gökteki karenlik/zülmet ne kadar da büyüktür, ve zülmet karşılığında yıldızlar ne kadar da küçüktür, tıpkı, yeryüzünde Peygamberler ne kadar da azdır, ve onlara itaatsizlik edenler ve onlarla savaşımlar ve onlardan yüz çevirenler ve onlara zafer vermemiş olanlar ne kadar da çoktur. Peygamberler, Elçiler ve vasiler ve onların şii'leri çok azdır, (fiziksel gökteki yıldızlar) kadar az. Sonda büyük astral hareket (yani, alçalma yayı) (olacaktır), ve onun, diğer tarafa yükselmesi başlayacaktır, bu fiziksel dünya cehenneme dönüşmeğe ve köpürmeğe başlayacaktır, böylece, herkim bu dünyanın süsünü seçmişse, onların cezası, seçtikleri şeye geridönüşleridir (ricattır), ve onlar, onun için Allaha itaatsizlik ettiler, veya diyelim, onun içinde kalmak için; çünkü, cehennemin köpürmesi, onların amellerinden, ve kötülüklerinden dolaydır. Ve şimdi, önceki ayeti-kerimenin sebebi sana aydındır: ((Senden acele azap istiyorlar, oysa cehennem kafirleri kuşatıp duruyor.)) (Ankebut 29:54). Ve yükselmenin başlangıcında, (alçalma yayı) (ricat dünyası) başlayacaktır, ve o başka bir dünyadır ve başka bir imtihandır, imanında temiz olanlar ve küfründe temiz olanlar için, ve ricat dünyası, 12.Mehdinin (as) hakimiyetinin sonlanmasıyla başlıyor, ve o, Hüseyin as`ın görüşeceği Kaımdır...]. Ve ayrıca Seyyid Ahmed El Hasan (as) söylüyor: [Umarım, bir gerçeğe de dikkat ediyorsunuz ki, ricat dünyevi gökte yaşanacaktır; çünkü, dünyevi gök, fiziksel göğe ve ilk göğe bölünüyor, ve ricat ilk gökte yaşanıyor, ve sana bu gözlemi dikkat edesin diye zikrettim; çünkü bazı inkarcılar, muhtemelen düşünüyorlar ki, dünyevi gök, yalnızca bu fiziksel göktür, oysaki, fiziksel gök dünyevi gökün sadece bir kısmıdır, bundan önce kitaplarda açıkladığım gibi, Allah seni başarıyla mükafatlandırsın, ayrıca onların bazıları muhtemelen düşünüyorlar ki, ilk gök fiziksel göktür, oysa, dünyevi göğü oluşturmada bağlantılı olmalarına rağmen, o ondan farklıdır]. Eğer bu belli olduysa, o halde biz aşağıdaki hadiste "dünyevi"nin anlamını anlayabiliriz ki, ricattır: İmam Sadık as`dan: (Dünyayı yarıp fiziksel dünyaya geri dönecek olan ilk kişi Hüseyin bin Alidir (as), ve ricat genel olan değildir, zira o özel olandır, hiçkimse geri dönmüyor, imanında kesin ve salt olan ve küfründe kesin ve salt olanlar hariç) (3). Burada, "dünya" fiziksel dünya veya gök değildir, zira o ilk göktür, ve şimdi bellidir ki, o neden "dünya" adlandırılmıştır.

1.verilmiş örneğe bakın: Müteşabihat: cilt 4, soru 175, göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili.

2."Salih Kul" kitabı, İmam Mehdi as`ın Ansarlarından birinin izahı.

3.Muktasar besair el-derecat: s.24

6) Ricatın yaşanacağı dünya (yer)

Ve ileride önce ne geldiyse, diğer bir soru soruldu ve onun cevabı bir sonraki konuyu açıklamaya yardımcı olacaktır, biz ondan öğreneceğiz, aşağıdaki hadisleri paylaştıktan sonra: Velid bin Sabih Ebi Abdillah (as)dan rivayet ediyor: (Birgün ben onun (as) yanına yaklaştım, böylece, o bir elbiseyi bana uzattı ve dedi: Ey Velid, onu katlanmış haline geri getir, böylece ben onun elleri arasında çalıştım, ve Ebi Abdillah (as) buyurdu: “Allah Mualla bin Hanise rahmet etsin”, ve ben düşündüm ki, o (as) benim elleri arasında çalışmamı, Mualla bin Hanisin, onun (as) elleri arasında çalışmasına benzetiyor. Sonra bana dedi: “Eyvahlar olsun bu dünyaya, eyvahlar olsun bu dünyaya, bu dünya bir bela ikametgahıdır/yeridir ki, Allah burda Kendi düşmanlarını Kendi velilerine karşı güçlü kılmıştır, ve ondan sonra öyle bir yer vardır ki, onun gibi değildir.” Ve ben dedim: Sana feda olayım, o yer nerededir? O (as) buyurdu: (O burdadır), ve elleriyle yere doğru işaret etti) (1). Ve tabi ki, bu yer ricattır, bu yüzden Seyyid Ahmed El Hasan as`a soruldu, İmam Cafer Sadık (as)`ın yere doğru işaret etmesinin anlamı nedir? Ve o (as) buyurdu: [Evet, Allah seni iyilikle mükafatlandırısın ve sabit kılsın. Yere gelince, onun herbir dünyevi gökte tecellileri vardır, ki içinde ricatın yaşanacağı ilk göğe uzuyor, ricat ayrıca yerde de oluyor, hatta içinde yaşadığımız bu fiziksel dünyadan farklı bir tecellide olsa da].

1. Muktasar besair el-derecat: s.49

7) Ricat, alçalma yayının dünyalarından/alemlerinden biridir (not: vav = arap harfi olan “و”):

Seyyid Ahmed El Hasan (as)`a Allahın buyurduğu 3 zümetle ilgili soruldu: ((Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.)) (Müzemmil 73:6). Ve onun cevabından, yükselme ve alçalma yaylarının başlangıçtan sona kadar insan akımlarında ne olduğu bellidir. O buyurdu: [O: Atom/Zer zülmeti, dünya zülmeti, ricat zülmetidir, ve bunlar alçalma yayının dünyalarıdır. Ve yükselme yayının dünyaları ise 3 parlak nurlardır, onlar: yokoluştan önce, yokoluş, ve varoluşa geridönüş. Ve bunlar perdenin kalkmasından önce, perdenin kalkmasından sonra, ve perdenin kapanmasından sonraki Muhammedin (saa) 3 makamıdır. O (saa) perde açıldıktan sonra, Vahid ve Kahhar Allahtan başka hiçbir şey kalmadığı halde, ilahi zatın içinde yokoluş ve kendi nefesine ve benliğine geridönüş arasında gelip gidiyordu. Bunlar, tüm varoluş gibi, yükselme ve alçalma yayının 6 aşamasıdır, ve nurun zülmette tecellisi ve nurdan varlıkların zülmette aşikar olması, ve o, 6 güne veya 6 aşamaya işaret eden yükseliş “vav”ı ve alçalış “vav”ıdır. Alçalış “6” vav`ı. Yükseliş “3” vav`ı. Vav`ın başındaki çevre, yükseliş yayındaki karışıklığa işaret ediyor, ve o, nurdaki karışıklıktır; o, zülmetsiz Tam Nuru bilmeğin mümkünsüzlüğünden dolayıdır ki, o Allahtır ve Onu tam ve mükemmel bilememektir, böylece yükseliş yayının aşamaları bunlardır: açılıştan önce, açılıştan sonra ve varolmayış, ve üçüncüsü, varolmayıştan sonra Egoya ve varoluşa geridönüştür. Zülmetteki karışıklığa gelince; çünkü o, en düşük makamlardandır, o algılanmıyor, ve ondan hiçbirşeye ulaşamaz, zira o zülmet ve yokluktur, varoluşa meyilden başka ondan(varoluştan) hiçbir payı yoktur, ve bu materyalizmin hahikatidir, o bir zülmettir, ve varolmayıştır ki, ondan hiçbirşeye ulaşamaz, ve eğer Melekutun onu görünür kılan tecellisi olmasaydı, ondan bilinen birşey olmazdı. Böylece alçalma yayının aşamaları bunlardır: Zer alemi, sonra maddenin zülmetine alçalma/iniş, sonra Kaimin kıyamına yükseliş, taki ricat meydana gelene kadar, ve o 3 aşamadır, ve işte, yükseliş ve alçalış yayının/arkının resmi:



Ve onları bir birine birleřtirmekle ve karıřtırmakla, bařlangıçtan sona tüm varoluđu elde ediyoruz, ve o Muhammeddir (saa).

(قوس الصعود)



(قوس النزول)

انتهى قوله ﷺ.

Onun (as) sözlerine dikkat edin. Ve bu, yükseliş ve alçalış yaylarını birleřtirdikten sonra oluřan Allahın Şerefli Elçisinin (as) ismidir.



Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

8) Ricat, bireylerin geri döneceği alemdir:

Ricat dünyasında, görevlendirilen ümmetler mi geri dönecekler yoksa bireyler mi? Ve ricat insanlar ve cinler için mi olacak? Ve ricat edecek insanlar kimlerdir? Seyyid Ahmed El Hasan (as) cevabı açıklamak için şöyle buyurdu: [Ricat hem insanlara, hem de cinlere aittir ve o, ümmetlerle değil, bireylerle ilgilidir, imanı tertemiz olanlar ve küfründe kesin olanlar ricat edecekler, başka deyişle, ricatta imtihanları tekrarlanmış olacaklar hak İmamlar ve özellikle onların şiiileri, ve batılın imamları ve özellikle onların takipçileridir, ve ben ricatı ve onun meselelerini birçok yerde detaylıca izah ettim, yeniden göz atabilirsin (1). Ümmetlerden bazı kişilerin ricatına işaret eden ayetlere gelince, bir sürüdür, onlardan: ((Herhalde o Kur'an'ı sana farz kılan, seni mutlaka bir döndürülecek yere kadar geri getirecektir. De ki: «Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin açık bir sapıklıkta bulunduğunu daha iyi bilir.»)) (Kasas 28:85), bu, Allah Resulü Muhammedin (saa) ve onun Ehlibeytinin ricatı içindir, onlar Kur'an ehlidir. Ve Allah buyuruyor: ((Ve her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grup yaparak mahşere sevkedeceğimiz gün, artık onlar hep zapt altına alınıp tutuklanırlar.)) (Neml 27:83), bu ayet batıla sürükleyen imamlarla ve özellikle onların takipçileriyle ilgilidir.](2).

9) Ricat, zamanın olmadığı bir alemdir:

Ebi Abdillah (as)`a, Kuranda bahsedilen bir gün hakkında soruldu ki, Allah onun ölçüsünü zikrediyor ki, onun bir günü 50,000 yıla eşittir, ve o (as) buyurdu: (O, Allah Resulünün (saa) ricatıdır ve onun ricattaki hakimiyeti 50,000 yıl boyunca olacaktır, ve Emirel-mümininin (as) ricattaki hakimiyeti 44,000 yıl sürecektir)(3).

Ve bu hadisin açıklamasında, Seyyid Ahmed El Hasana (as) soruldu: Ricat aleminde, bu dünyadaki gibi, zaman dönümü var mı? O (as) cevapladı: [Bizim maddi hayatımızda olduğu gibi, orada zaman dönümü yoktur, fakat ricat aleminde olaylar vardır ve şu andan bir sonrakine, o aleme ilişkin, geçit yapma vardır, ve o yüzden hadislerde benim bahsettiğim üzere farkediyorsun ki, meleklerin ve ruhun yükselme olayını tarif etmede kullanılan gün, ricattaki zaman dönümünü belirten gün ile aynıdır ((Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.)) (Mearic 70:4)].

10) Ricata ve Mehdilere (as) inanmak:

Çelişki sonunda, Allah Resulünün (saa) vefat ettiği gece yazdırdığı Vasiyetinde bahsedilmiş Mehdilerin, İmamların kendileri olduğunu iddia eden bazı fakihler arasında arttı, işte, onların bazılarının dedikleri budur. Diğerleri söylüyorlar ki, Mehdiler vasi ve hüccettirler, fakat onların varoluşu ve hakimiyeti yalnızca ricatta cereyan edecek. Ve üçüncü deyiş onun iddiacılarını, hem Mehdiler, hemde ricat rivayetlerini, bir arada getirmeğin bir yolunu bulmaktan men etmiştir, zira onlar iddia ediyorlar ki, bu ikisi arasında çelişki vardır ve ricat hadislerini onaylamışlar. Ve bunun gibi iddiaları Seyyid Ahmed El Hasan (as) şöyle cevaplamıştır: [Genelde, Allah seni başarıyla mükafatlandırın, Kaimin (as) evlatlarından 12 Mehdilerin olduğunu ve onların Allahın yer yüzündeki halifeleri olduğunu söyleyen çok sayıda mütevatir hadisler vardır, ve ricatın da olduğunu söyleyen çok sayıda hadisler vardır, bu yüzden her iki inanç çok sayıda mütevatir hadislerle sıkıca sağlama alınmıştır, ve bir kimse onlardan birini reddederse, ya aklının ona fayda sağlamadığı ve hadisler arasında apaçık ve düzgün şekilde, uygun kavrayışı bulup biriktirmek becerisi olmayan cahildir, yada o inatçı ve kibirli birisidir ve kalburla güneşi örtmek istiyor, aksi halde çoğu sayıda hadislerde bulunan ve Şii fakihlerinin nesilden nesile zikredilmesini sağladığı (bu) hakikati inkar etmenin anlamı nedir?! Cahilce, şöyle

söyleyenlere gelince: “Mehdiler sadece ricattadır”, o halde o cahildir, yoldan çıkmaktadır; çünkü ricat, ondan (ricattan) önce bu maddi dünyada yaşamış insanlar içindir, ve mademki, ricat, imanında temiz ve kesin olanlar içindir, o zaman Mehdilerin de ricattan önce, bu maddi dünyada imanında temiz ve kesin olmuş kimselerden olması lazım. O yüzden, onların ricatta olacaklarını söyleyen kimselere gelince, o halde o onlara (Mehdilere) bu maddi dünyada çok özel ve mühim bir rol atfetmektedir, ve bu sebepten o (şey), onun kendisine geri döndürülüyor, zira o, onların (Mehdilerin) ricatını Allahın Kendi yarattıkları üzerine Hücetleri olarak onayladığı takdirde, kendisi de onların Allahın hücetleri olarak maddi dünyadaki rollerini de onaylamış oluyor, o zaman, onların, Allahın hücetleri olarak maddi dünyadaki rolleri nerededir, bu 12 İmamlardan (as) sonra değil mi?! Ve ahmaklıkta ısrar edenlere ve şöyle iddia edenlere gelince: “Mehdiler İmamların (as) kendileridir”, zannediyorum ki, bu herhangi bir cevabı hak etmiyor, hadisler apaçıktır ki, Mehdiler Hüseyinin (as) soyundan, ve Ali (as) ve Fatımanın (sa) evlatlarından olan Kaimin (as) evlatlarındandır, o halde, onlar nasıl İmamların (as) kendileri olabilirler ki, hadisler onların Hüseyinin (as) evlatlarından olduğunu söylemiştir, o halde, Ali (as) ve Hasan (as) da mı Hüseyinin (as) soyundandır?! Ve onlar nasıl İmamlar olabilirler ki, hadisler onların İmam Mehdinin (as) soyundan olduğunu söylemiştir, Ali, Hasan, Hüseyin ve İmamlar (aleyhimusselam) İmam Mehdinin (as) mi soyundandır?! Gerçek şu ki, bu iddialar, sadece onları iddia edenlerin ahmaklığını kanıtlıyor. Bu da gerçeğe bir ilavedir ki, hadisler Mehdilerden apaçık bahsediyor, ve onların dönemini gösteriyor ki, bu, İmamlardan (as) sonradır ve onların ricatta olacağından basetmiyor, ve onların yalnızca ricatta olacağını söyleyen birtak hadis yoktur, o halde onlar bu ahmakça yalanları nereden çıkarıyorlar ki, onların söylediklerini dinleyen kimsenin, Allahın, onların akıllarını aldığını bilmesini sağlıyor, ve Allahın ona verdiği aklın korumasına göre Allaha şükredecektir]. O (as) ayrıca buyuruyor: [...şunu da bil ki: Mehdiler Saatin alametleridir ve tayin edilmiş vaktidir, sunucusuyla maddi dünya sona eriyor, ve ricat dünyası/alemi başlıyor, sonra da hesap günü: ((Onlar sana hilalleri soruyorlar. De ki: «Onlar, insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir. Erginlik, evlere arkalarından gelmenizle değildir, gerçek eren, korunanlardır. Evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.)) (Bakara 2:189)...](4).

1.Müteşabihatın yorumu: cilt 3, soru 145, ve cilt 4, soru 171 ve 175, ve diğer kaynaklar

2.Cevabul:Münir: cilt 3, soru 235

3.Muktasar besair el-derecat: s.49

4.Müteşabihat: cilt 4, soru 180

11) Ricat bilinen bir gündür, tıpkı bu dünya gibi:

Herkim rivayetlerdeki (hadislerdeki) bazı mühim meselelerin/ olayların açıklamalarını okurken, birinde onun bu maddi dünyaya işaret ettiğini, diğesinde ise ricat dünyasına işaret ettiğini bulacaktır, tıpkı ümmetleri aldatan İblisin (l.a) ölmesi hususundaki gibi. Belirtiliyor ki, bilinen günde Kufe Mescidinde onu öldüren, Kaimdir (as): Vahb bin Camei` Mevla İshak bin Ömer şöyle dedi: Ben Ebi Abdillah as`a İblisin bu sözüyle ilgili sordum: *((İblis: «Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!» dedi. Allah buyurdu ki: «Sen mühlet verilenlerdensin. Allah katında bilinen vaktin gününe kadar...»))* (Hicr 15:36-38), Vahb ona dedi: Sana feda olayım, bu hangi gündür? O (as) buyurdu: *(Ey Vahb, sen onun, Allahın insanları oraya gönderdiği gün olduğunu mu düşünüyorsun? Allah ona, bizim Kaimimizin gönderileceği güne kadar zaman vermiştir, ne zaman ki, Allah bizim Kaimimizi gönderecek, o Kufe Mescidinde olacaktır, ve o (l.a), onun (as) elleri arasında dizüstü çökecek ve diyecek: “vay olsun bana bu günden” ve o (as) onun kafasını kaldıracak ve boynunu vuracak, ve işte o, bilinen vaktin günüdür.)*. Ve ayrıca rivayet ediliyor ki, bilinen günde onu (l.a) öldüren, Allahın Peygamberidir (saa): Abdulkerim bin Amr El-Hazemi şöyle dedi: Ben Ebi Abdillah as`ın şöyle buyurduğunu duydum: *(İblis demiştir: (enzirni ila yevm yubte`zun) ve Allah onu reddetti, ve buyurdu: (fe inneke minel munzerin * ila yevm el-vakt el-mazlum), böylece, bilinen vaktin günü geldiğinde, İblis (l.a), Allahın (svt) Ademi (as) yarattığı günden bilinen vaktin gününe kadar olan tüm ortaklarıyla görünecek, ve bu, mirel-müminin as`ın (orada) dönüş yapacağı son ricattır. Ve ben dedim: Ve o ricatlar mıdır? O (as) buyurdu: Evet, o ricatlar ve ricatlardır, herhangi bir dönemden öyle bir İmam yoktur ki, hayır ve şer kendi zamanında onunla savaşmasın, ta ki Allah müminlere, kafirler üzerinde zafer kazanmağı nasip edecektir, ve eğer o, bilinen vaktin günü olsaydı, Emirel-müminin (as) kendi şiiileriyle dönüş yapacak ve İblis (l.a) kendi ashabıyla gelecek, ve onların kararlaştırılmış vakti, Mısır topraklarından bir toprakta olacak ki, Ravza ismiyle isimlendirilmiştir ve o, sizin Kufeye yakındır, ve onlar öyle bir savaş yapacaklar ki, Allahu Tealanın alemleri yarattığı (günden) bu yana, böyle bir savaş görülmemiştir, ve sanki ben Emirel-müminin as`ın 100 adım geri çekilmiş şiiilerini görür gibiyim, ve sanki ben onlara bakıyorum, onların ayaklarının bazıları Mısıra düşmüştür, ve (işte) o an Allah Subhana ve Teala (fi`zulalin minel ğamam ve el-mela ike ve gadiyal amr) Resulullahı (saa) ellerinde nurdan kılıçla geri getirecek, ve İblis onu görünce, topukları üstünde geri dönerek geri çekilecek, ve onun ashabı ona söyleyecek: nereye gidiyorsun, oysaki sensin muzaffer? O diyecek: (a`era ma la tarun inni ekhaf Allah rabbel alemin), böylece Peygamber (saa) onu takip edecek ve bir vuruşla onun omuzları arasından vuracak ve sonra o onu ve ashabını dağıtacak, ve (işte) o zaman Allaha ibadet edilecek ve Ona (svt) hiçbir şey ortak koşulmayacak, ve Emirel-müminin (as) 44,000 yıl hükmedecek, taki Alinin (as) şiiilerinden bir kişi (erkek) 1000 erkek çocuğu doğuracak, ve o zamanda Kufe Mescidinde ve onun etrafında Allahın dilediği şeyle (birlikte) نك لا 2 bahçe görünecek)(1). Ve işte bu, Seyyid Ahmed El Hasanın (as) kendi mübarek kitaplarında göstermiş olduğu, onun sembolizmidir ve onun, onlara cevapları: rivayette olan, bulutlar ayetini açıklarken buyuruyor: *[Allah buyuruyor: ((Onlar, sadece Allah'ın buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte gelmesini ve kendi işlerinin bitirilmesini gözetliyorlar. Oysa bütün işler Allah'a götürülür.))*(Bakara 2:210), ve ricatta, bulutlardan, nurla gelen Muhammeddir (saa) (mahlukattaki Allah) ve onun elleri nurun kılıcıdır ve o İblisi (l.a) öldürecektir, Allah (svt) gelip gitmek, yerdeyişmek veya hareket etmekten çok daha yücedir, münezzehtir, bu, mahlukata has özelliklerdir...](2), sonra o (as) el-Hazemiden bir önceki rivayeti zikrediyor. Sonra Seyyid Ahmed El Hasana (as) soruldu: Birden fazla mübarek ayette görüyoruz ki, hidayet İmamları (as) ayeti bu dünyada ve ricat aleminde (olarak) açıklıyor, bunun hikmeti nedir? O (as) buyurdu: *[Bilinen vaktin günü, Kaimin kıyam ettiği gündür ve o gün İblis öldürülecek, Kaimin, Kufe Mescidinde onu öldüreceğinden**

bahsedildiği gibi, fakat, mademki ricat, imanında temiz ve kesin olan ve küfründe temiz olan yaratılmışların bazılarının imtihanının tekrarlanmasıdır, ümmetlerin aldaticısı İblis de onlarla birlikte dönüş yapacak; çünkü o, küfründe temiz olanlardan biridir ve çünkü ilahi imtihanın bir parçasıdır, o yüzden ricatta başka bir bilinen vaktin günü vardır, veya varsay ki, bilinen vaktin gerçek gününün tekrarlanmasıdır ki, - gerçekte - fiziksel hayatta olmuştur. Ricat ismi, kendine işaret ediyor, Allah seni başarıyla mükafatlandırın, o dönüştür, yani tekrarlanmadır, ölmüş insanlar geri dönecekler/dönüş yapacaklar, sona ermiş imtihan tekrarlanacak, geçip gitmiş günler tekrarlanacaktır..., ve eğer İblise, rivayetlerde geçtiği gibi, Kaimin kıyam edeceği dönemde, bilinen vaktin gününe kadar zaman verilmişse, ve mesele o günde sona erecekse, ve Kaim İblisi o günde öldürecekse, sonra ricat baş verecek ve İblis, küfründe temiz olanlardan birisi olarak ricat edecekse, o halde ona, talep ettiği gibi, hesap gününe kadar müsaade edilecek mi?! Yada bilinen vaktin günü, ricat aleminde, o aleme muvafık şekilde onun için tekrarlanacak mı, ve ricatta onu öldüren kimse, rivayetlerde de geçtiği gibi, Allah Resulüdür (saa)?!. Ve ayrıca, o buyuruyor: [İlk ölüm: Kaimin (as) zuhur dönemidir, ve bu dünyadaki küçük kıyamettir ki, (orada) Kaim onu Kufe Mescidinde, hak beyan olduktan sonra öldürecektir, ve onu cehennemin dibine gönderecektir. Ve ikinci ölüm: ricattadır (ilkte) ki, 12.Mehdinin hakimiyeti sona erdiğinde başlayacaktır ki, Hüseyin (as) ve Ali bin Ebu Talip (as) ve imanında temiz ve kesin olan herkes, ve küfründe temiz ve kesin olan herkes ona dönecektir, ve İblis (l.a) de geri dönecektir, çünkü o, küfründe temiz ve kesin olanlardandır, ve Allah Resulü (saa) onu öldürecektir, ikinci rivayette geçtiği gibi](3).

1.Muktasar besair el-derecat: s.27

2.Tevhid kitabı (Ahmed El Hasan): s.41

3.Müteşabihat: cilt 4, soru 177

12) Ricat, iki türdür:

Birincisi, benzerlik ve uygunlukla olan (gıyabi) ricattır, ve o, Kaimin (as) kıyamında olandır. Ve ikincisi, ona uygun olan ruh ve vücutla oluşuyor, ve o, bizim bu özette/seride bir alem ve Allahın büyük günlerinin bir başkası olarak, onunla ilgili söz ettiğimiz şeydir, ve açıklığa kavuşturulmuştur ki, o, ilk gökte cereyan ediyor. Fakihlerin, bu mühim gerçeklikteki cehaleti, onların, ricatı ve zuhuru kendi iddialarına göre anlamada yoksunluklarına sebep olmuştur ki, bir kısmı tarif edilmiş olan hakikatten tamamen uzaktır.

Seyyid Ahmed El Hasan (as) iki ricatı açıklarken buyuruyor: **[Ricat iki türdür: Kaimin kıyamındaki dönüş benzeşmeyle, ve ricat alemindeki dönüş, "ilk" (1) (olarak) onlara uygun olan ruhlar ve bedenlerdir, işte bu, Allahın, onların kendi durumlarını ve ilk ve ikinci imtihanlarını unutmalarını sağlamasından sonradır](2).** Ve o ayrıca bunun açıklamasında buyuruyor: **[...Eshabi-Kehfin Kaim ile kıyam edeceğiyle ilgili rivayetlere gelince, onlar Allah Resulünün (saa) ve Emirel-müminin as`ın ashabından bazı sadıklardır, Malik Eşter gibi, bu, onların kendileri olduğu anlamına gelmiyor, zira bu rivayetlerdeki anlam, Kaimin (as) ashabından olan, onlara benzeyenlerdir, başka deyişle, Kaimin (as) ashabından öyle birisi var ki, o, cesaretle, bilginlikte, liderlikte ve (Allaha marifette) ve Allaha itaatteki derinliğinde ve comertçe tavrında ve Malik Eşterin taşımış olduğu diğer birçok tanımlamalarında, ve o yüzden İmamlar (as) onu Malik Eşter olarak tasvir etmişler. Ve onun için bizler, Ehlibeytin (as) belagatından, ciddiyetinden uzak değiliz, şair el-Hüseyininin Ali-Ekberin savaş meydanına inmesini tasvir ederek şöyle diyor: Muhammed (saa) savaş meydanına inmiş; Ali-Ekberin tavırlarının Allah Resulü Muhammedin (saa) tavırlarına aşırı derecede benzerliğinden dolayı, hatta İmamların (as) hak ile temiz ve samimi olan şiipleri 12.Mehdiden sonra ricat aleminde geri dönecek ve ricat edecekler, ve başka bir zaman döneminde, ve o, Muhammed Ehlibeytinden (as) olan sonuncu Kaimin dönemidir ki, Hüseyin bin Ali (as) (ona) dönüş yapacaktır, ve bu son Mehdidir veya son Kaimdir, ondan sonra kimse gelmeyecek ve onun çocukları olmayacak](3).**

Ve bu kısım da, ayrıca gıyabi olarak ricatı açıklıyor, İmam Mehdinin (as) Ansarının yayınlanmış kitaplarından birinde (el-muhkemat ela ahakiyat el-vasi Ahmed El Hasan) belirtiliyor ki: **[...gıyabi/benzeşmeyle olan ricata gelince, o, Kaimin (as) ve onun büyük kutsal çağrısı günlerinde oluşmakta olandır, ve bunlar, onu onaylayan bazı hadislerdir: Ebi Mervan şöyle dedi: Ben Ebi Abdillah as`a Allah Subhana ve Tealanın bu ayeti hakkında sordum: (inna ellezi farada aleykel Kuran leradduka ila mi`ad); o (as) buyurdu: (Hayır, Vallahi, Allah Resulü (saa) ve Ali (as) Zevrada buluşuncaya kadar dünya sona ermeyecektir, böylece onlar görüşecek ve Zevrada 12,000 kapısı olan bir mescit inşa edecekler)(4). O, Kaim as`ın kendi döneminde inşa edeceği mescittir ki, insanlar ona söyleyecekler: ("...bu mescit bize yeterli değil," ve o (as) söyleyecek: "Benim size dönüşüm devamlı olacak," böylece o Ğariye çıkacak ve insanlara yetecek 1000 kapılı bir mescit inşa edecektir), ki İmam Bakır as`dan olan rivayette bahsediliyor (5). Ve o zaman, önceki hadiste görüyoruz ki, "Allah Resulü (saa) ve Ali (as)"la kastedilen şey: onlara benzeyenlerdir (onları temsil edenlerdir, zira onların gelişi, Peygamberin ve Alinin (as) gelişine benziyor. Ve ayrıca Kaimin zamanındaki gıyabi ricatı, İmam Sadık as`ın kelimasında da görüyoruz: (Kaim Kufenin en üst kısmından 27 kişiyi ortaya çıkaracak, 25-i Musanın cemaatindendir ki, hakka hidayet olmuş ve adil kimselerdiler, ve 7 kişi eshabi-kehften ve Yuşa bin Nun, ve Selman ve Ebu Dücanne el-Ensari ve Mikdad ve Malik Eşter, onlar onun (as) elleri arasında olacaklar, destekçiler ve emirler gibi)(6). Başka deyişle, onun (as), bahsi geçen kişilere benzeyen ve uygun olan destekçileri olacak, onların kendileri gelmeyecek. Ve bu 2 gün (Kaimin kıyam edeceği gün ve Ricat günü) hakta daha emin olmak için, yukarıdaki hadislere (7) göz atabilirsin ki, açıkladı ki, Peygamber (saa)`ın bilinen günde iblisi (I.a) nur kılıcıyla öldüren kimse olduğu açıklandı, ve eğer siz, diğer rivayetlerde, onu, Kufe mescidinde öldürenin Kaim (as) olduğu söylenildiğini bilmiyordunuzsa, o zaman bileceksiniz ki, ricatta,**

bilinen günde iblisi öldüren Peygamber saa`tir, ve Kaim (as), iblisi bu dünyada, Kufe mescidinde öldürecek kimsedir, o zaman ki, onun hakkı kıyam edecek/ortaya çıkacak, ve o, aynı zamanda ricattır, izah ettiğimiz gibi] Son. Böylece, şu an biz, mübarek zuhur asrında, 2 kişinin varlığından haberdarız, onlardan biri Allah Resulünü (saa) temsil ediyor, ve diğer biriyse Emirel-müminini (as) temsil ediyor, insanlar Peygamberin (saa) vasiyetinde, İmam Mehdi Muhammed ibn El-Hasan as`dan ve onun oğlu ve vasisi, ona iman edenlerin ilki, ve ona yakın biri, ilk Mehdiden (Ahmed) gayri, Allahın halifelerini bulacaklar mı?!

-
- 1.Onun (Allah svt`nın) bu ayetine işaret ediyor: ((Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.))(Kasas 28:70), Seyyid Ahmed El Hasanun (as) açıklaması arzedildi ki, "ilk" ricattır.
 - 2.Salih Kul ile, İmam Mehdinin (as) Ensarı tarafından yayınlanan kitaplardan biri.
 - 3.Müteşabihat: cilt 2, soru 72.
 - 4.Biharul-Envar: cilt 53, s. 113-114.
 - 5.Biharul-Envar: cilt 2, s.331
 - 6.El-İrşad lil Müfit: cilt 2, s.386.
 - 7.Yani Abdulkerim El-Huzma`inin önceki hadisi.

13) Ricat dünyasındaki ve bu dünyadaki Dabbetül-Arz:

Allah buyuruyor: ((Söylenen söz başlarına geleceği zaman, onlar için yerden bir dabbe çıkarırız, insanların ayetlerimize kesin inanmadıklarını kendilerine söyler.))(Neml 27:82)(1). Ve Seyyid Ahmed El Hasana (as) bu ayeti-kerimenin ne anlama geldiği soruldu, ve o (as) buyurdu: [...bir kişi Ebu Abdullah as`a sordu: Duydum ki, genel kütle/halk bu ayeti-kerimeyi şöyle okuyor: (tukallimahum) yani tacrahahum, ve o (as) buyurdu: (Allah onlarla (onlar) cehennem ateşinde(yken) konuşsun, o (ayet), onlara kelimelerle konuşmaktan başka bir şey için inmemiştir). Ve El-Riza (as)`dan Allahın (svt) şu ayetine ilişkin (ehrecna lehum dabbe minel ard tukellimahum) sorulduğunda, o (as) buyurdu: (Ali as). Böylece, bu ayetteki dabbe, bir insandır, onun Ali (as) olduğunu gösteren hadisler vardır, ve bu, ricattadır, Ali (as) dabbetül-arzdır (yeryüzü canavarı) ki, ricatta insanlarla konuşur, ve Allahın (svt) ayetlerinde mümini kafirden ayırır. Ve ricattan önce, Kaimin (as) kıyamıdır, ayrıca (insanlarla konuşan bir dabbe) vardır ve onlara, Meleket göklerinde Allahın gerçek işaretlerine imanlarının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor, ve bu, salih rüyalar ve uyanık iken olan keşftir, ve onlara gösteriyor ki, bu dünyadaki insanlığın gelişimi sürecinde olan insanların çoğu Allahın Meleket vahiylerine iman etmiyor ve rüyalara, ve Meleket semalarındaki keşfe iman etmiyor, çünkü onlar kendi nazarlarını bu dünyayla ve maddeyle sınırlandırmışlar, ve o, onlar için bilgi kaynağıdır ki, onu terketmişler, ((İşte budur onların ilimde erişebildikleri son sınır!. Şüphesiz Rabbin, O en iyi bilendir yolundan sapanı, hem de O en iyi bilendir hidayet yolunu tutanı.))(Necm 53:30)](2).

Dabbetül-Arza gelince ki, mübarek zuhur asrında ortaya çıkıyor, onunla ilgili birçok rivayetler vardır, örneğin: İmam Sadık as`dan uzun bir hadiste (şöyle buyurduğu geçiyor): (...sonra rükn ve makam arasında dabbetül-arz ortaya çıkacak ve o, müminlerin yüzüne "mümin" (yazısı) yazacak, ve kafirlerin yüzüne "kafir" (yazısı) yazacaktır, sonra Süfyani ortaya çıkacak, ve ordusuyla Iraka doğru ilerleyecek... ve o, Zevrayı dağıtacak, ve orayı alevler içinde koyacak, ve Kufe ve Medineyi viran edecek... sonra Beydaya taraf yürüyecek... ve toprak onu yutacak...)(3). Ali bin İbrahim bin Mihzyar İmam Mehdi as`dan rivayet ediyor: (...böylece ben dedim: "Ey Mevlam, bu ne zaman olacak?" O (as) bana dedi: "Kabenin yolları senin için kapandığında, ve güneş ve ay bir araya geldiğinde, ve gezegenler ve yıldızlar onların etrafında döndüğünde," ben dedim: "Bu ne zaman olacak, ey Allah Resulünün (saa) oğlu?" O (as) bana dedi: "Falanca ve falanca yılda dabbetül-arz Sefa ve Merve arasından ayaklanacak, ve onun yanında Musanın Asası, Süleymanın Mührü vardır, ve o insanları onların toplanma yerine götürecekt...")(4). Apaçiktır ki, bu kutsal dabbe bir insandır ki, İmam Mehdi as`dan, ve Süfyanınin zuhurundan önce ortaya çıkacak, ve açıktır ki, Ali as`ın örneği, ve zuhur asrında ona benzeyen kişi, İmam Mehdi as`ın vasisi ve elçisidir, ve onun (as) Yemanisidir ve Allahın selamı ve bereketi onun, pak babalarının ve evlatlarının üzerine olsun. Ve bu yüzden Seyyid Ahmed El Hasan (as) buyuruyor: [...Bazı hadisler Kaimi Ali bin Ebu Talip (as) yada dabbetül-arz (yeryüzü canavarı) olarak ifade ediyor, ve o, Kaim ile Ali bin Ebu Talip (as) arasında ortak makamdır](5). Neden ilk Mehdi kendi büyükbabası Emirel-müminin as`a benzer oldu, ve onun (as) bazı makamları ona (ilk Mehdiye) verildi, (dabbetül-arz) makamından öğrendiğimiz gibi? Seyyid Ahmed El Hasan (as) kendi (Salih Kul ile) kitabında bunu şöyle açıklıyor: Ebaya Esadi dedi: (Ben Emirel-müminin as`dan duydum ki, o (as) ن ش م - bu, kaynakta böyle yazılmıştır, ve buyurdu: şüphesiz ki, o, meyllilik anlamındadır - onun (as) yanında bulunduğum zaman, o (as) buyurdu: "Şüphesiz, Mısır'da bir Minber inşa edeceğim, taş taş (üstünde kalmayacak şekilde) Şam'ı yok edeceğim, tüm Arap kavminden Yahudileri ve Hristiyanları kovacağım ve sahip olduğum bu asayla Araplara yol göstereceğim." Sonra bu hadisin ravisi Ebaya el Sadi sordu: "Ey Emirel Müminin (as), öldükten sonra tekrar yaşayacağınızı mı söylüyorsunuz?" O (as) cevapladı: "Ne kadar uzağa gittin Ebaya! Benden bir adam onu yapacak.")(6). Emirel-müminin (as) bu işi kendine atfediyor, bu işi direkt yapacak kimsenin onun

(as) neslinden bir adam olmasına rağmen. Öyleyse bu nasıl oluyor? Ona (as) bu konuda sordum ve dedim ki: "Pek çok rivayette, bir İmam bir işi kendine atfediyor, onun kendi neslinden başka bir İmamı kastetmesine rağmen, tıpkı "Musa'ya konuşmuş kimse" ve "benden bir adam onu yapacak" hadislerinde zikredildiği gibi. Öyleyse bu atfetme onun yalnızca ondan olduğu (yani onun onun oğullarından olduğu) gerçeğinden mi dolayıcıdır? Yoksa başka bir mesele mi var? Ve o, onların nurlarının yedinci gökte birleşmiş olması gerçeği ile ilişkili mi?"

O (as) beni cevapladı: **[Allah sana başarı ihsan etsin. Bu fiziksel dünyada, evet o ondandır, çünkü o onun neslindedir. Ve yedinci gökte de o ondandır, çünkü o, onun aşağısındadır ve onun hakikatinin bir parçasıdır].**(7)

1.Ahmed Hattab bey bu meseleyle ilgili şeyi (tale' el-meşrik ve dabbetül-arz) kitabında açıklamıştır, göz atabilirsin

2.Müteşabihat: cilt 4, soru 145

3.Ricat - el-İstirabadi: s.100

4.Beşarat el-İslam: s.236

5.Cevabül-Münir: cilt 6, soru: 529

6.Biharul-Envar: cilt 53, s.59-60

7.(Salih Kul ile) kitabı, İmam Mehdinin (as) Ansarı tarafından yayınlanmış bir kitap

14) Allahın halifelerinin ve onların şiiilerinin ricatı:

Bunlar Al-i Muhammedin (as) ricatıyla ilgili bazı hadislerdir: Cabir bin Yazid Ebi Abdillah as`ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: (Ali a.s'ın, oğlu Hüseyin a.s ile yeryüzüne geri dönüşünde, Ümeyyəoğulları, Muaviye ve Muaviye'nin neslinden ve onunla birlikte savaşanlardan intikam alınca kadar, bayrağını kabul eder. Sonra, Allah, o günde onlara, Kufe'den 30,000 ve geri kalan insanlardan da 70,000 kişiyi, destekçi olarak gönderir. Onlarla ilk kez bulunduğu gibi, Sıffin'da buluşur. Hepsini öldürür. İçlerinden bildirimci (muhibir) bile hayatta kalmaz. Sonra Allah svt onları yükseltecek ve Firavun ve Firavun halkı ile birlikte, onlara en kötü cezayı verecektir. Ve sonra, Resulullah saas ile birlikte, başka bir geri dönüş gerçekleşecektir. Öyle ki, kendisi yeryüzünde elçi ve imamlar (as) da onun vasileri olana ve Allah açıkça ibadet edilmeye başlanana dek. Tıpkı, eskiden Allah'a gizlice ibadet edildiği gibi, şimdi alenen ibadet ediliyor olacaktır. Sonra o a.s şöyle buyurdu: Evet. Allah hakkı için, bunun iki katı kadar. Sonra, o iki katına kadar olduğu gibi eliyle işaret etti. Allah svt, Peygamber'ine (saas), dünya yaratılalı beri ve yok olana kadar ki, tüm insanlar üzerine hükmetmeyi verecek. Bunun zamanını, Kitabı'nda tayin edip, söylediği gibi: ve yuzhirehu aled dîni kullih, ve lev kerihel el müşrikûn (Saff 61:9) Cabir, Ebi Cafer as`ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: (Hüseyin bin Ali (as) şehit edilmeden önce kendi şiiilerine dedi: Allahın Peygamberi bana dedi ki, Ey oğlum, sen Iraka sürüleceksin ve bu, peygamberlerin ve vasilerin bulunduğu yerdir ve o toprak, Amura diye çağırılıyor, ve sen orada öldürüleceksin/şehit edileceksin, sen ve senin şii'lerinden bir grup ki, demir acısını vermiyor ve kıraat etti: **((Biz: «Ey ateş, İbrahim'e serin ve zararsız ol!» dedik.))**(Enbiya 21:69)(2), savaş sizler ve onlar için soğuk ve sakın olacak, müjdeler olsun, zira vallahi eğer onlar bizi öldürürlerse, biz Peygamberimize döneceğiz, ben Allahın dilediği kadar hayat süreceğim, ve ben, dünyayı bölecek ilk kişiyim, böylece ben Emirel-müminin as`ın terkedişine, Kaimin (as) kıyamına, Resulün (saa) hayatına benzer şekilde terkedeceğim, sonra Allah istediği kadar yaşam süreceğim, ve ondan sonra dünyayı bir birinden ayıracağım. Ve babam Imam Ali (as)'ın ayrılışına benzer bir şekilde ayrılacağım. Sonra o Allah (svt)`dan, gökyüzünden olan grupla hiçbir zaman inmediği şekilde inecek, ve Cebrail, Mikail, İsrail, ve melekler ordusu (yere) inecek ve Muhammed ve Ali ve ben ve kardeşim, ve Allahın, üzerine sorumluluk lütfettiği herkes, herkes nurdan yaratılmış atlarda inecek ki, hiçkimse önceleri binmemiştir, sonra Muhammed (saa) kendi ekibini sarsacak ve onu (ekibi) kılıcıyla birlikte bizim Kaimimize (as) gönderecek. Ve ondan sonra biz, Allahın dilediği kadar kalacağız, sonra Allah, Kufe Mescitinden yağ çeşmesi ve süt çeşmesi ve su çeşmesi ortaya çıkartacak, sonra Emirel-Müminin (as), Allah Resulünün (saa) kılıcını bana devredecek ve beni doğuya ve batıya gönderecek ve ben kanını dökmediğim hiçbir Allah düşmanı bırakmayacağım, ve yakmadığım bir put bırakmayacağım...) (1).

Bu hadis ve bunun gibi hadislerle ilgili, Seyyid Ahmed El Hasan (as)`a soruldu: İmamların (as) ricatı nasıl olacaktır? Onlar tarihin bir diliminde ricat edecekler mi? Ve onların ricatı, yeryüzünde olduğu gibi, baba-oğul olarak, aynı yöntemle/sırayla mıdır, örneğin: Rivayet edilmiştir ki, ilk ricat eden İmam Hüseyin (as)`dır, o, Imam Ali as`ın evladı şeklinde ve dedesinin Allah Resulü (saa) olduğu gibi mi, ve s. dönüş yapacak? Ve bu gibi sorular ricat eden mahluklarla mı ilgilidir, baba ve oğul, ve makam ve zevceler ve şii'ler ve benzeri açısından? Ve o (as) buyurdu: **[Ricat, bu maddi dünyadan farklı olan, başka bir alemdir/dünyadır, o yüzden onun detayları bu dünyadan farklıdır, baba ve oğul ve bugünkü sosyal ilişkilere gelince, o, bu dünyanın ihtiyaçlarındandır/gerekliliklerindedir. Allah seni başarıyla mükafatlandırın, ricat başka bir imtihandır, imanında saf olanlar ve küfründe kesin olan kimseler için, eğer o bir imtihan olmazsa, ricatın bir anlamı olmaz, ve o bir imtihan olmazsa, onun ardında bir hikmet olmayacak, ve daha önce açıklamışdım, ع ل ق başka bir imtihandır, ve o yüzden ricat dünyası başka bir dünyadır ki, Allah, ona geçen kimselerin, önceki durumlarını unutmalarını**

sağlayacak; böylece herkes imtihana adaletle girecek ve kazanmak ve kaybetmek için eşit şans verilecektir.

Ve eğer durum böyleyse, o zaman hangi isimleri soruyorsunuz? Allah sizi başarılı kılsın. Onlar gerçekte, eski durumlarını unutacaklar, ki önce imtihan olunmuşlardı, tıpkı Allah, insanların maddi dünyada, atom/zer dünyasında olan eski durumlarını ve atom dünyasındaki bir önceki imtihanlarını unutmalarını sağladı: *((Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?))* (Vakia 56:60-62).

Onun (svt) buyurduğuna dikkat et: *((Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?))* (Vakia 56:61-62). *((Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz.))* (Vakia 56:61), ve bu, ricattır, ki herkim o aleme geçiyorsa/giriyorsa, geçmiş durumlarını unutacak ve bilmediği, yeni bir aleme girecektir, ve eğer bu gelecek hadiseye bir örnek istiyorsan, geçmiş bir hadise vardır ve o zer alemidir, siz hepiniz orada oldunuz ve onu bildiniz ve Allah sizi orada imtihan etti, fakat siz şimdi ondan tamamen habersizsiniz ve onu hatırlayamıyorsunuz, neden?! *((Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?))* (Vakia 56:60-62).

Cevap: Çünkü Allah, seni bedenlerin ile perdelediği zaman, seni hatırlamaktan aciz etti, ve herkes için delildir; çünkü Allah adildir, ve eğer bu herkes için kanıt olmasaydı, hatta Allahın yeryüzündeki halifeleri için, o halde Allahın, halifelerini tercihi nerededir, onlar imtihanı kazandığı zaman, çünkü Allah onlara unutturmadı mı?! Evet, bir insanın, geçmiş durumunu bilmesi mümkündür, imtihanı geçtikten sonra pak oluyor ve biliyor, fakat o, çalışmadan ve imtihanı geçmeden geçmiş durumunu öğrenemez; çünkü o, onu önceden öğrenirse, o halde bu, o anlama geliyor ki, onun imtihanı iptal edilmiştir ve bu adil değil; çünkü ona, başlangıçtan, çalışmaksızın, geri kalanı üzerine üstünlük verilmiş, ve o, hikmeti ihlal etmektir; çünkü o imtihana girdi, öyleyse nasıl olur imtihan iptal edilir?! Allah seni hakkı bilmede sabit kılsın, her zaman bil ki, herbir alem için bir imtihan vardır ve ve o vaciptir ki, herkes ona, onların imtihanla yüzleşme yeteneğine göre, eşit olarak girsin; böylece, Allahın adaleti, insanların, örneğin hepsinin fıtratında Allahı bilmek/tanımak vardır, ve onların hepsi kendilerinin ulaştıkları, önceki durumlarından habersizdirler ve onlar bu dünyada ulaşacakları kendi durumlarını bilmiyorlar, ve onun için, Muhammed (saa) ve Al-i Muhammed (as) gibi, yarışta kazanan kimseler tercih ediliyor, ve yezid ve müaviye (l.a) ve benzerleri gibi kaybedenler cezayı hak ediyorlar, ve eğer böyle olmasaydı, o halde Muhammed (saa) tercih edilmezdi, ve yezid (l.a) cezaya layık görülmezdi; çünkü imtihan - kısacası - adil değildir]. Ve başka bir soru: Al-i Muhammedden (as) olan İmam ricat dünyasına sadece bir kere mi dönüş yapıyor, yoksa bir defadan fazla gelebilir mi, bu dünyada Al-i Muhammedin (as) bazılarında olduğu gibi? O (as) cevapladı: **[Hüküm Allahındır]**. Ve ayrıca, Fayd bin Ebi Şeybe dedi: (Ben Eba Abdilllah as`ın şöyle buyurarak bu ayeti okuduğunu duydum: (ve iza a5aza Allah misakul-nebiyyin) ayeti, böylece o buyurdu: Onlar Allah Resulüne (saa) iman edecekler ve Emirel-müminin as`a zafer verecekler. O (as) buyurdu: Evet, ve Allah ارج ه لآف Adem (as) Allah tüm Peygamber ve Resulleri o aleme döndürecek, taki onların hepsi Ali bin Ebu Talip as`ın elleri arasında savaşıyorlar) (2). Ve Seyyid Ahmed El Hasan (as)`a bununla ilgili soruldu: Peygamberler, bu dünyada yaptıkları gibi, aynı emirle mi ricat edecekler? Ve 'Ali (as)`ın elleri arasında savaşıyorlar' ne anlama geliyor? Örneğin, onlar hepsi birlikte aynı safta (savaşıyorlar)

mı? Ve o (as) buyurdu: **[Ali (as)`ın elleri arasında savaşmak, hakkın elleri arasında savaşmaktır ki, Ali (as) onunla geldi, ve Ali (as)`ın masum evlatlarının elleri arasında ki, onu ve onun düzenlerini temsil ediyor, ve o yüzden bir sakıncası yok ki, Peygamberler ricatta farklı zamanlarda gelecekler, ve bir sakıncası yok ki, onlardan bazıları Al-i Muhammedin (as) vasilerinden birinin zamanında gelebilir].** Ayrıca ona soruldu: Allahın halifelerinin destekçileri ricatta, bu dünyada zafer verdikleri, aynı Allahın halifelerine zafer vermeğe mi gelecekler, yoksa onlar, ricatta başka halifelere de zafer verebilirler? O (as) dedi: **[O farklı bir imtihandır, ve onun organize olunması ve orada ricat eden kimselerin sıralaması Allah (svt)nın ellerindedir, mümkündür ki, kişi aynı imamla/halifeyle ricat etsin, ve mümkündür ki, farklı bir halifeyle ricat etsin].**

15) Ricatla ilgili hala cevabını bilmediğimiz sorular vardır:

Sizlere sunulmuş şey, İmam Ahmed El Hasan (as)`ın, ricatla ilgili birçok büyük soruların cevaplarıdır, ve müctehitlerin, ricatı, ona bağlı detaylarıyla birlikte açıklama girişimindeki cehaletlerini gördükten sonra, ondan başka hiçkimse onunla (ricatla) ilgili bilgili değildi. Ve şüphesiz, yine birçok sorular vardır ki, cevapları müslümanlara belirsizdir, bu özetle sunulmuş sorulara gelince, Al-i Muhammedden olan Yemani hariç, hiçkimse onları cevaplayamazdı, aynısı, sorulması beklenen sorulara da aittir ki, onun ricatla yada başka bir büyük meseleyle ilgili olup olmamasıdır ki, insanların akıllarını şaşkına çevirmiştir. Ve ben insanlara söylüyorum: Al-i Muhammedin (as) söyledikleri büyük meselelerle ilgili Seyyid Ahmed El Hasan (as)`ın ilmi kanıtlanmış olduktan sonra, ve sizin müctehitlerinizin anlamış olduğundan sizin elleriniz arasındaki olan şeye onun bağımsızlığı kanıtlandıktan sonra, daha doğrusu, belli oluyor ki, onların ona ihtiyacı vardır ve çevrede olan diğer bir yola değil, bu sizin, onun sizi çağırıldığı kutsal çağrısına inanmanız için, ve onun, babası İmam Mehdi (as)`ın vasisi ve insanlara elçisi olduğunu bilmeniz için, ve onun beklenen Kaim ve vaat edilen Yemani olduğunu bilmeniz için yeterli kanıt değil mi?! İyice düşünün, Allah sizleri hidayet etsin.

Velhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahumme salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed,
el Eimmeti vel Mehdiyyin, ve sellim teslima.

1. Muktasar besair el-derecat: s.37

2. Muktasar besair el-derecat: s.26